

# ĐẠO KHẮP HOÀN CẦU

---

BÙI - THANH - VÂN

---



H U E  
IN TẠI NHÀ IN ĐẮC-LẬP  
BÙI-HUY-TÍN CÔNG TY

---

1929



# ĐẠO KHẮP HOÀN CẦU

---

BÙI - THANH - VÂN

---





## Lời dẫn trước

---

Từ ngày tôi về, nhiều Người Pha-Rang-Sa, An-Nam, có lòng vui hỏi tôi có nhờ Nhà-Nước giúp ít nhiều đi chơi chẳng? Hạch hỏi như vậy cũng phải, vì thấy tôi không giàu có chi. Tôi trả lời sơ theo lẽ công bình, tôi có nhờ ơn Nhà-Nước về khoản chi tôi đã kê hết trong tờ tôi nhắc việc tôi đi chơi. Quan Trèn có lòng thương phát cho tôi một cái giấy Bát-Bô mà thôi (passeport.) Nhờ cái giấy đó, nên đến xứ nào được dạo chơi khắp tùy ý. Tôi biết lo giữ túi bạc phải đầy trảng luôn đừng khỏi nhờ ai giúp. Tôi đã từng trải việc đi chơi xa, nên phải gìn giữ cách ăn ở cho xứng, miêng là tránh khỏi đều kiêu hãnh quá bộ (l'orgueil de chatecler.)

Có nhiều Quan-Lãnh-Sự Pha-Rang-Sa tỏ lòng tốt mời tôi ăn cơm, mà tôi xin chịu lời từ ngay. Cũng như trong xứ tôi, không khi nào dám đi ăn tiệc Nhà ai, cho đến Các Quan Lớn tại Triều-Đình Huế lúc có việc riêng đãi tiệc có nghĩ đến tôi cho phép dự tiệc, mà tôi cứ xin tha tôi hoài. Các Quan-Lớn là Quan Phụ-Chánh, Quan Nguyễn-hữu-Bài làm chủ Hội-Đồng Tòa Cơ-Mật là ông suôi-gia của tôi, và các Quan Thượng-Thơ.

Bữa tôi trở về đến Saigon, tôi có mua tại nhà Bán-Sách Portail một cái trái-đất, một cái bản đồ toàn-Cầu, mỗi cái giá mười đồng bạc (un globe terrestre et un grand

*Phanisphère.*) Hiện chừng tại giữa nhà. Lúc nào ngó lên dường như thấy chói sáng ngời đường tàu chạy, xe lửa chạy vui vẻ vô cùng và mau hết sức ngan qua Bầu-Trời. Có nhiều khi dùng mình, vì nhớ những điều nguy hiểm đi đường mà tránh khỏi cả.

Một ngày kia, chừng vừa bước qua Cửa-Miêng-Lâu-Dài (*Eternité*) tôi ráng xin người canh cửa cho phép tôi nhìn cái Bản-Đồ-Toàn-Cầu đặt cho vui lòng lần chót và in vào một tròng con mắt xứ Đông-Pháp là mẹ đẻ tôi, và vào tròng con mắt kia xứ Pha-Rang-Sa là mẹ vú-sữa tôi.

Huế, Octobre 1929.

BÙI-THANH-VÂN



# TABLE

---

	Pages.
Huê Saigon. . . . .	5
Singapore . . . . .	9
Colombo. . . . .	14
Durban . . . . .	19
Cape - Town . . . . .	27
Rio - de Janeiro . . . . .	32
Santos. . . . .	34
São - Paulo . . . . .	46
Montévidéo . . . . .	37
Buénos - Ayres. . . . .	38
La Plata . . . . .	44
Victoria . . . . .	47
New - Orléans . . . . .	49
New - York . . . . .	52
Galveston . . . . .	59
Cristobal ou Colon. . . . .	60
Balboa ou Panama . . . . .	61
Canal de Panama . . . . .	61
Los - Angèles . . . . .	65
San - Pédro . . . . .	66
Long - Béach . . . . .	66
Yokohama . . . . .	68
Shimonoseki . . . . .	70
Motji . . . . .	70
Nagasaki. . . . .	70
Hong - Kong . . . . .	70
Saigon . . . . .	71
Huê . . . . .	71







# Kể chuyện tôi đi chơi vòng tròn trái đất

(Le tour du monde).

---

## HUẾ VÔ SAIGON

Ngày 23 - 25 Mars 1929

---

Khi nào tôi muốn đi chơi xa bên nước người ta, thì vợ, con tôi chẳng ưng cho đi. Vì sợ ruồi ro, bỏ việc nhà và tốn phí nhiều.

Việc nhà, tiền bạc, tôi sắp đặt xong hơn một năm, đăng đi chơi vòng tròn trái đất sang qua A-mê rít (Amérique.)

Ngày 21 Mars 1929, tôi xin giấy Bát-Bô (Passeport) đăng phép đi viễn các nước toàn cầu (Pour visiter tous les pays du monde.)

Nhà nước ưng phát cho dấy Bát-Bô cho tôi là vì tôi ngay thẳng, người Nam Kỳ ra ở Trung Kỳ đăng ba mươi tám năm (38), mà phần hai mươi bảy năm (27) ở tại Huế, dân Pha-Rang-Sa, làm tôi Nhà nước Bảo Hộ từ 1892 đến 1923 đăng ơn hưu-trí. Năm nay sáu mươi một tuổi (61)

Những vật nên dùng tôi đem theo trong hai cái va li (valises) nặng cả chừng bốn chục cân tây, một cái áo mưa, một cái áo lạnh gói chung một gói cho tiện ai xách dễ lắm, bởi vì tôi đi chơi xa đã quen rồi. Rương nặng kinh càng, thì kẻ vát thấy tôi lạ, đòi tiền nhiều, cặng không cho người khác chịu giá rẽ. Vậy tôi phải để cho tên trước xách gánh. Thôi ấy bên nước An-Nam, Tây-Đen và bên Tàu mà thôi. Chở bên Tây và Nhựt Bồn tuân theo lệ Quan mà làm ăn.

Ngày thứ bảy, 23 Mars, khi một giờ mười phút chiều, tôi theo xe lửa chạy mau (Rapide) tại Huế, vô đến Tourane hồi ba giờ mười phút. Tôi mua một cái giấy đi xe ô-tô rapide, giá ba chục đồng bạc (30\$00), từ Tourane đến Nha-trang, có một hạng mà thôi. Xe chạy tại Ga lớn (Gare centrale) theo chiếc xe lửa rapide dặng lấy thơ và chở bộ hành số mười người mà thôi. Bữa tôi đi, có sáu người Tây-trắng, hai người An-nam, và một người Các-chú, cả là chín người (9). Như có dư một hai người thì phải thêm một cái xe nữa. Xe lớn, ghế ngồi riêng tứ người, êm và tốt. Gần bốn giờ chạy vô Quảng-ngãi, ghé nhà hàng lối tám giờ tối cho bộ hành ăn, ngủ trả tiền.

Qua ngày 24 Mars, sáu giờ sáng chạy, Theo lệ thường, thì nội ngày đó, khi tám giờ tối phải đến Nha-trang, vừa gặp xe lửa chạy ban đêm lúc tám giờ rưỡi vô Saigon. Song le, xe bữa tôi đi hư máy luôn; nên vô Nha-trang khi hai giờ khuya. Còn xe lửa đợi cho tới mười hai giờ đêm mới chạy về Saigon, té ra không chở thơ và bộ hành ở phía Bắc vào dặng.

Tôi đi xe ô-tô rapide lần thứ nhứt cho biết. Té ra bị trễ như vậy, quá phiền!

Đường Tourane vào Nha-trang mỗi ngày có nhiều xe ô-tô chở người ta đi.

Xe Thơ chạy hai ban ngày thì đến. Giá hạng nhứt chừng 25\$00; hạng nhì chừng 12\$00.

Xe An-nam và các nước khác không giờ khắc chi. Ban ngày, ban đêm chạy liều. Anh Xốp-phơ muốn ghé đầu tự quyền ảnh. Chở gàn gẩy xe. Bị phạt luôn mà không sợ chạy gàn ba ngày tới Nha-trang. Mỗi người giá 4\$50, hoặc 4\$00. Giá rẽ cho người nghèo nhờ đi thông thương làm ăn!

Sáng ngày 25 tôi đi xe lửa; chiều sáu giờ rưỡi đến Saigon. Ghé nhà ngủ Luc-Tĩnh, không dám phiền Bà-con ruột, anh, em bạn.

Cuộc tôi đi đây, khi tôi còn ở nhà tại Huế đã hỏi thăm, dò mọi việc, đọc sách, nhứt trình, trong mấy năm rồi mới rõ việc đi đường một ít. Tiềm cho ra mỗi thiệt công khó biết bao !

Tại Saigon, có sở Agence Cook thuộc hãng Ippolito, Rue d'Espagne, và Bureau du Tourisme nơi Hôtel continental, Rue Catinat, có bày cho tôi vài điều hay. Còn chuyện ông Jacques Lê-văn-Đức đã qua đến Paris rồi mà không đăng phép sang nước A-mê-rit, thì là một khoản dạy khôn cho tôi. Ông có kể trong nhứt trình.

Khi tôi còn ở Huế, tôi đem một số bạc lại nhà Băng Trung Pháp (Banque Franco chinoise) Tôi khai cùng ông chủ Băng rằng tôi đi xa ghé những chỗ kể sau đây. Nhờ ông liệu gởi cho tôi được lãnh mấy nơi đó. Thì ông đòi ra số bạc An gơ-lê cả, giao cho tôi một cái thư cầm đi đâu thì đến nhà Băng của ông, hoặc các Băng quen với hãng ông đăng lãnh lần lần tiêu xài. Thư đó gọi là lettre circulaire de crédit. Xin lỗi nói tắc việc đem bạc này, là vì dễ ; Băng có phân lợi, vẽ cho mình kỷ lưỡng và sợ mình đi tìm Băng khác.

Một đồng bạc An Nam (Đồng-Pháp) đổi bạc xứ khác thì lỏ gần hai cắt bạc.

Cái hãng tàu Nhứt-Bồn tôi chọn mà đi vòng tròn trái đất tên là Osaka-Shosen-Kaisha :

大 阪 商 船 會 社  
O Saka Sho Sen Kai Sha

Ở tại Saigon, chỗ nhà giấy họ làm việc tên là Wm. Hale et C<sup>ie</sup>, con đường quai de Belgique, ngó ra cầu xây Khánh-Hội.

Có hãng tàu Pha-Rang-Sa, An gơ-lê, A-mê-rit đi vòng trái đất, mà chạy ngổ khác. Nên lời không ưng.

Có một mình hãng Nhứt-Bồn chạy đường này và ghé : Saigon, Singapore, Colombo, Durban, Cap-Toun (Afrique du Sud) Montévidéo, Buénos-Ayres, Rio de Janeiro, Santos, Vitoria, (Amérique du Sud) New-Orléans, Galveston, Cristobal ou Colon (Amérique du Nord) canal de Panama, Balboa hay là Panama, Los angeles (Californie), Yokohama, Kobé, Hong Kong, Saigon.

Đi giáp vòng đó gần sáu tháng.

Tôi đến nhà giấy Wm. Hale et C<sup>ie</sup> mua giấy tàu. Ông chủ Tây biểu tôi đợi ba ngày để ông đánh giấy thép về hãng chánh bên Nhứt-Bồn hỏi có chịu cho tôi mua giấy hạng nhứt không. Đứng ba ngày trả lời được, mà đi đến Buénos-Ayres là cùng. Còn từ đó quyền tại ông chủ hãng ở tại Buénos-Ayres. Nên hãng Saigon phải đánh giấy thép hỏi bên xứ đó; thì ba ngày nữa, trả lời cho luôn vòng.

Tàu chạy mỗi tháng một chiếc. Có chiếc ghé Saigon, có chiếc không ghé. Trong tháng Avril phần chiếc La Plata Maru chạy ngày 17 Avril tại Kobé (神戸). Mà nó không ghé Saigon. Nó chạy thẳng qua Singapore (Sanh-ga Bô) thì ngày 28 Avril sẽ đến. Tên chiếc tàu là tên cái sông La Plata bên A-mê-rit Nam. Còn chữ Maru là chữ Nhứt-Bồn viết như vậy : 丸 nghĩa là tàu.

Hãng tàu Saigon biểu tôi đóng một ngàn sáu trăm đồng bạc (1.600\$00) tiền đi tàu hạng nhứt. Giao cho tôi một cái biên lai, với một cái thơ sau đem đưa cho hãng tàu dưới Singapore họ phát giấy tàu cho mà xuống tàu.

Trước khi đi ra khỏi Saigon, tôi đem giấy Bát-Bô xin ký tên nơi mấy sở kể sau đây :

Lãnh-sự (consul) A-mê-rit thầu 21\$00 (hai mươi một đồng bạc). Ông hỏi tôi nghề-nghiệp, giàu nghèo, có ai bảo lãnh, đi việc chi, có vợ con, chỗ ở, tuổi, đi chừng nào về, v. v.

Tôi trả lời xong; ông biếu tôi phải để dành một ngàn đồng bạc qua bên nước ông nộp cho Nhà-nước thế chừng, rồi mới đứng lên bờ đi chơi cho có hạng mấy ngày. Bằng quá hạng còn ở xứ ông, thì tôi phải mất bạc ấy và bị bắt đuổi về xứ.

Lãnh-Sự An-gơ-lê thầu năm cắt (0\$50) mà không hỏi chi lời thôi.

Lãnh-Sự Nhật-Bồn thầu ba đồng rưỡi (3\$50) không hạch hỏi chi.

Ông Quan Ba sở Port de Commerce ký tên làm chứng rằng có nhiều xứ tôi sẽ đến coi chơi mà hiện Saigon không có Lãnh-sự của mấy xứ ấy. Không thầu tiền đồng nào.

Sở Commissariat Spécial de Police du Port ký tên, không thầu tiền.

---

## SAIGON qua SANH-GA-BÔ (Singapore)

*Ngày 21-24 Avril 1929.*

---

Tôi ở tại Saigon từ 25 Mars đến 21 Avril tôi xuống chiếc tàu Roume của hãng tàu Pha Rang-Sa kéo neo hồi bốn giờ chiều chạy xuống Sanh Ga Bô (Singapore). Tôi đi hạng ba giá ba mươi mốt đồng bạc (31\$00), có phòng ngủ tốt và cơm tây, uống rượu chất đỏ. Bộ-hành ít, chở hàng hóa nhiều, hơn tám trăm con heo lớn, vài ngàn gà, vịt, mấy trăm dỏ trứng vịt, vân vân, đem bán tại Sanh-Ga-Bô. Sáng sáu giờ, ngày 22 Avril tới Cồn nòn. Đậu ngoài khơi, ghé trong bờ ra đem hai mươi ba người tù có lính Saigon theo giữ, và chở hàng hóa vô bờ. Đến chính giờ kéo neo chạy. Chỗ này tôi ghé lần này là ba, cũng đi với chiếc tàu Roume. Cấm không ai đứng phép lên bờ chơi cả. Xứ này có năm, sáu hòn núi cù lao riêng nhau. Quan văn, võ, dân và tù ở nơi hòn núi lớn hơn hết.

Khi nào tôi đi tàu ra Tourane, Haiphong bị say sóng chóng mặt quá. Còn đi qua nước khác, biển động, tàu lắc mấy, tôi mạnh khoẻ hơn ở nhà. Ấy là một sự lạ lắm!

Sáng sáu giờ, ngày 24 Avril, đến Sanh-Ga-Bô. Đậu khơi ngoài vũng. Quan An-gơ-lê đi xà-lúp ra tàu, ký tên trong Bát-Bô, rồi cho bộ-hành thuê ghe vô bờ. Mỗi người một đồng bạc trở lên, tùy có đồ của mình nhiều ít. Một người Quảng-Đông đi tàu hạng nhứt xuống đi chung một chiếc thuyền các-chú với tôi và chịu một đồng rưỡi bạc vì nhiều đồ. Ông này có biết Hải-phòng, Hà-nội, Huế. Nhờ ông vẽ cho tôi, nên tôi đến nhà ngủ Quảng-Đông tên là Nam-Thin 南天, southern Hôtel Limited, n° 36.42, Eur-Tong-sen-Itreet Singapore.

Cái phòng tôi ở thiệt tốt, mỗi ngày ba đồng năm cắt (3.50) có thứ bốn, năm đồng. Sáu tầng lầu, có thang máy (ascenseurs). Trên hai tầng chót có bán cơm. Nền cả ngày hát xướng, nhạc tàu đến nửa đêm om sòm. Ông Quảng-Đông đó đi ở chỗ khác.

Tôi đến xứ Sanh-Ga-Bô lần này là sáu. Các sở nhà nước và buôn bán của người Tây mở cửa làm việc từ mười giờ sớm mai cho đến bốn giờ chiều đóng cửa bãi.

Tôi đến trình Bát-Bô nơi tòa Lãnh-sự Pha-Rang-Sa. Có ông Com-mi (commis) còn nhỏ tuổi, người Bắc-kỳ, coi Bát-Bô nói rằng nơi tòa Lãnh-sự không cần ký tên. Biều tôi đem giấy đỏ nói sở Bô-lich (Police) ký. Ông biên tên sở ấy như vậy mà giao cho tôi đi tìm cho dễ: Passeport Offices outh Bridge Road. Đi xe kéo hai cắt đến dò. Ông quan Ma-lai-du (Malais) coi Bát-Bô, hỏi tiếng An-gơ-lê. Tôi không hiểu chi cả. May có một ông Tây Trắng cũng đến xin ký Bát-Bô. Ông biết nói tiếng Pha-Rang-Sa làm ơn thông-ngôn xong mọi việc là tôi khai đến ngày nào, chừng nào đi và hiện trú tại đâu. Không thu tiền chi cả.

Ngày 25 Avril, tôi đến hãng tàu Osaka Shasen Kaisha. n° 2, đường de Souga Street. Tôi đưa Bát-Bô và mấy tấm giấy khác nữa cho họ coi. Một ông Nhật-Bồn nói tiếng An-gơ-lê. Tôi không nghe đặng. Ông viết chữ tàu, tôi coi chữ đặng, chữ không. Tôi viết chữ An-Nam hỏi có ai biết nói các-chú không. Ông liền kêu một người Phước-Kiến làm tại nhà giấy đến nói với tôi cả tiếng Phước-Kiến, Quảng-Đông. Hai bên đều hiểu nhau mười phần đặng tám, là nhờ nói và viết chữ tàu. Tôi nói và viết trật bậy mà cũng hiểu. Đưa cho tôi một tờ chữ An-gơ-lê, biểu tôi khai vào hơn mười khoản: Tên họ, tuổi, có vợ, nghề-nghiệp, chỗ sanh, chỗ ở, người nước nào, đạo gì, đi đâu, đi việc gì. Tôi khai xong bằng chữ Pha-Rang-Sa. Ông Nhật-Bồn biểu tôi đưa cho ông ba cái hình của tôi và giao cho tôi một cái giấy, biểu một người lon-ton (Planton) chà và giắc tôi đến nhà một ông thầy thuốc An-gơ-lê ở gần đó. Ông thầy thuốc khám tôi và chích cho tôi hai mũi thuốc gì không biết nơi cánh tay trái. Viết một cái giấy chữ ông, chắc là certificat médical, giao cho tôi, rồi thâu bảy đồng bạc (7\$00). Tôi cầm giấy đó đem về giao cho ông Nhật-Bồn. Ông coi rồi, mới trả giấy lại cho tôi và một tấm giấy đi tàu. Ông biểu ông Phước-Kiến nói lại cho tôi biết rằng tàu ngày 28 Avril lối mười giờ sớm mai thì đến, ngày 29 Avril lối ba giờ chiều chạy sang Cô-lô-mô-bô. Hai cái giấy đó tôi phải đưa cho ông chủ tàu La Plata Maru. Thiết tàu tới và chạy y như ngày giờ đã dặng đó.

Tôi ở tại Sanh-Ga-Bô từ 24 đến 29 Avril là sáu ngày. Châu thành rộng, dân, nhà, buôn, bán, xe các thứ, tàu, thuyền, xấp ba, bốn châu thành Saigon. Kề người các chú riêng ra phỏng chừng ba trăm ngàn (300.000). Trong số đó chia phần Phước-Kiến gần hai trăm ngàn người (200000) Tây-Trắng và người xứ đó là Ma-lai-du ít. Nghề chi đều các-chú và chà-và làm. Có vài người An-Nam Bắc-kỳ buôn bán. Người Ma-lai-Du làm lính, Thông-ngôn, Thơ-ký, đánh xe, bồi, làm ruộng. Hết thấy con đường đều rộng, trét

dầu hắc, song không có trồng cây hai bên và không có con lề. Nhà cao sáu tầng là cùng. Xóm Tây sạch; Xóm người Phương Đông nhớp. Gần mười cái chợ nhỏ. Không có chợ lớn như Saigon. Phố thì đi trong hàng ba.

Tuy không có vườn thú, mà có sở Muséum để trữ cốt thú vật, chim, cá lạ cho thiên hạ coi. Có một cái mình con Tê-Ngu (Rhinocéros) cao lớn bằng con bò, cái đuôi nhỏ như đuôi heo. Có một cái mình con Gấu-Nhơn cao gần bằng người ta, cái đầu lớn bằng hai đầu người ta. Kể sơ vài con lạ mà thôi.

Ở châu-thành (ville) có người bán thú vật, cạp, beo, chim.

Trường đua ngựa có nhà, phố ở bao-chung quanh cả và đẹp lắm.

Dinh quan Toàn-quyền, nhà thờ catholique, tòa-án, nhà thương tây nhỏ và không khéo bằng mấy cái nhà như vậy ở Saigon. Nhà Dây-thép, vài cái nhà buôn bán lớn hơn Saigon.

Xe đủ thứ. Xe ô-tô và xe điện, (Tramways) nhiều, chạy mau quá. Xe điện bây giờ không chạy trên đường sắt, không dùng bánh sắt. Chạy trên đường dùng bánh cao-xu. Tránh trở dễ lắm. Đường nào trên trời có dăng dây điện riêng của nó, thì nó tra hai cái cần dính trên giây điện nó chạy. Trừ đường nào không có dây điện riêng của nó thì nó chạy không dăng. Thấy có một chiếc xe Va-gon mà thôi, chứ không thấy kết đôi ba cái nhau.

Xe kéo kiểu xưa, xấu, rộng, cao như xe một ngựa. Bánh đặt cao-xu nhỏ bằng ngón chừng cái.

Cái vũng tàu là biển, nên rộng, có núi bao bọc đẹp lắm. Có hơn một trăm chiếc tàu với mấy trăm ghe lớn đậu ngoài khơi và trong bờ. Sánh cái vũng không thua Hồng-Kông, Yokohama, Kobé ở bên Nhật-bồn. Mỗi ngày tàu tới luôn gần ba chục chiếc (30). Trên bờ ngó ra vũng ngày, đêm xinh biết chừng nào!



Bến tàu Marseille, Toulon nhiều tàu, mà trên bờ ngó ra vũng không đẹp, là vì nhiều tàu đậu trong bờ và khít nhau lắm, lại bị mấy cái kho chứa đồ án khuất hết tàu không thấy dặng.

Có một chỗ Các-chú gọi là Tân-sơn (新山) là chỗ ông vua Ma-lai du ở. Từ Sanh-ga-bô qua đó có xe lửa và có đường ô-tô chạy. Tôi đi xe ô-tô qua gần một giờ đến, ước chừng hơn hai chục ky-lô-mét. Giá đi về hết bốn đồng năm cắt (4\$50). Cái đường trét dầu hắc cả. Xe ô-tô qua lại liền deo nhau.. Hai bên đường, vườn đủ thứ cây, dừa, măng-cục, xoài, cây cao-xu phần nhiều. Vui vẻ lắm.

Chỗ Tân-sơn nhỏ. Nhà ông vua kiêu tây, thấp, tầm thường, trên chót gò. Vườn sạch-sẽ. Một cái chùa ở gần một bên, bằng gạch, ngói, thấp, trên gò. Vườn xanh quanh sạch sẽ. Nhà các quan Ma-lai-đu nhỏ, thấp, nhà trệt, cao cẳng, ngói, gạch, cũng trên gò.

Phổ thì toàn các-chú với chà-và. Châu-thành nhỏ. Đi bộ coi cho khắp hết chừng nửa giờ. Xe ô-tô chục ngoài đường cho thuê gần năm chục cái. không thấy xe kéo.

Tôi tưởng là chỗ ông Tổng-đốc chớ không phải ông vua ở.

Dưới sông rộng có năm trăm thước, mà không có ghe, thuyền, tàu chi cả. Có một cái đập ngang qua sông để cho xe-lửa và ô-tô chạy. Có lẽ vì vậy nên ghe, tàu không có.

Mùa này ở Sagion có trái Xoài-riêng và măng-cục. Tại Sanh-ga-bô là gốc nó đem qua trồng bên An-nam mà không có, vì không nhằm mùa. Xoài có nhiều mà mắc hơn Saigon.

Lấy lẽ công bình xét cho kỹ, châu-thành Saigon đẹp lắm, hơn nhiều châu thành bên Pha-rang-sa và Sanh-ga-bô.

## SANH-GA-BÔ SANG CÔ-LOM-BÔ.

Từ ngày 29 Avril tới 4 Mai 1929.

Ngày 29<sup>e</sup> Avril 1929, hồi mười hai giờ rưỡi trưa, tôi xuống tàu La Plata Maru. Đúng ba giờ xế, tàu đậu trong bờ mở đõi chạy qua Cô-lom-bô.

Tôi mặc theo An-nam, khăn đen, áo hàng bông xanh, mang mười một cái dẽ mè-day, quần vải trắng, dày tây vàng, dú trắng. Đưa mấy tấm giấy cho người dưới tàu; họ dẫn tôi lại một cái phòng hạng nhứt, rộng, có hai cái đường ngó ngan nhau, chớ không phải chổng cái trên cái dưới. Tự ý họ làm ơn để một mình tôi ở mà thôi. Chớ các phòng hạng nhứt khác thì hai người nằm. Phòng nào đều có dày hạ để cho bộ hành dùng và quạt máy.

Tàu này mới làm chạy đặng ba năm nay. Chở người ta và hàng-hóa, nên sạch sẽ. Sức mạnh chở đến bảy ngàn ba trăm tấn (7.300 tonnes), mỗi tấn nặng một ngàn ky-lô. Dài một trăm ba mươi ba thước (133<sup>m</sup>). Chạy hai chung vịt. Mỗi giờ chạy mau đặng ba chục ngàn thước. Máy Mô-Tơ (Moteur), đốt dầu, ít nhớt hơn đốt than. Nên giá chở mắc hơn tàu lửa.

Số người làm việc dưới tàu là một trăm mười hai người (112), toàn người Nhứt-Bồn, nói và viết chữ An-gơ-lê ; ; Không có một người biết tiếng Pha-Rang-sa. Đầu mặt áo, quần tây cả. Còn trẻ hết.

Hiệp cộng người thuộc dưới tàu và bộ-hành là một ngàn tròn (1.000).

Ông Quan-Tư chủ tàu bốn mươi sáu tuổi (46 ans). Vui, có phép lắm. Từ ông sắp xuống, mấy người làm việc trẻ hơn ông.

Sáu giờ rưỡi, đánh phèn la rao cho bộ hành sửa soạn áo, quần đặng ăn cơm. Bảy giờ, một hồi phèn la thứ nhì. Hết cả bộ-hành hạng nhứt vô phòng ăn.

Tôi cứ bận đồ như khi xuống tàu. Bước tới cửa, có một tên bồi dẫn tôi ngồi chung với ông Quan-Tur. Tôi xá ông, ông đứng dậy, bắt tay chào tôi và cười, hỏi tôi một đôi câu bằng tiếng An-gơ-lê. Tôi cười, không hiểu chi. Cái bàn ông Quan-Tur nói bữa phòng ăn. Ông ngồi trên đầu bàn. Phía tay mặt ông, một ông Nhựt-Bồn, rồi kể tôi là thứ hai, kế bên dưới tôi một ông Nhựt-Bồn. Bên phía tay trái ông Quan-Tur, một Bà Nhựt-Bồn ngồi, rồi kế đó một ông Nhựt-Bồn. Cọng cả là sáu người.

Mấy bàn khác, thì người Nhựt-Bồn và Tây-Trắng ngồi mỗi bàn từ hai người tới sáu người ; hiệp cọng năm chục (50) ông, bà và con nít.

Một mình tôi là An-nam !

Ông Nhựt-Bồn ngồi liền tay mặt ông Quan-Tur biết một đôi tiếng Pha Rang-sa. Người buôn bán có đi sang Londres và Paris. Thông-ngôn lại nói ông rằng tôi người An-nam thuộc dân Pha-Rang-sa. Tôi được ngồi chung với ông chủ-Tàu, ý tôi tưởng là một sự trọng đãi tôi đó.

Qua mấy ngày sau, tôi ngồi ăn thì đề dầu trần, mặc áo hàng trắng, đen xanh.

Trong đấy Mo-nu (Menu) biên hơn hai chục món ăn tây bằng chữ An-gơ-lê. Mỗi người phải lựa món ăn, chớ không phải hồi bưng nạo cho mình ăn đâu. Bởi vậy mới khó cho tôi sự chọn. Tôi ngó chừng mấy người kia lựa món chi món chi đem lại cho họ rồi, tôi ưng ăn món đó, thì tôi chỉ cho bồi đem cho tôi ăn. Ba bốn bữa ăn dần, tôi dùng cách đó. Sau nhớ những tên món ăn trong đấy, rồi quen lần lần.

Qua mấy ngày sau, tôi xét việc dưới tàu mới kỹ.

Việc ăn, mỗi ngày năm lần. Không có dọn rượu chi cả. Dọn nước lạnh-Muốn uống rượu phải mua.

Sáu giờ rưỡi sáng, uống café, trà, sữa, ăn bánh mì, bơ (beurre).

Tám giờ rưỡi sáng, ăn sữa, café, trà, bánh mì, cháo gạo, cháo kê, cháo bắp, trứng gà, thịt, cá, có hơn mười món. Sữa lạt toàn của A-mê-rit không có sữa tây.

Mười hai giờ rưỡi, ăn hơn hai chục món kể đồ tráng miệng trông.

Ba giờ rưỡi xế, ăn bánh ngọt, uống sữa café, trà, nước chanh

Bảy giờ tối, cũng như cơm trưa

Có dọn khoai lang đủ cách.

Nhiều lần ăn, mà cũng đói, vì ở dưới tàu, ngó mòng ra biển, trên trời, đọc-sách, nói chuyện, cho qua ngày giờ, rồi đói, khác mau lắm.

Thịt, cá, vật ăn đều để trong phòng lạnh. Không đem theo con gì sống cả.

Có yết thị đi tắm. Mỗi người hạng nhứt có giờ, tên bồi đến kêu mình tắm. Mình không tắm, thì qua bữa sau tới phiên mình mới tắm đặng

Có làm một cái hồ bằng vải, vuông vức ba thước, lấy nước biển vô cho người ta lội chơi, hạng nào cũng đặng.

Những yết thị đều chữ tàu và An-gơ-lê.

Tàu này hạng nhứt và hạng chót.

Bộ-hành hạng nhứt có một ông Pha-Rang-sa tên là Menasche. Ông có đến Saigon, Chợ-Lớn Nam-Van bán hột xoàn. Bây giờ về Cô-lom-bô. Ông có biết ông Francois sự ở Saigon, và cô-Tám ở Chợ-Lớn. Ông có mua mấy quyển sách Pha-Rang-sa tại Saigon đem theo đọc dưới tàu, rồi ông cho tôi năm quyển. Ông cũng đi chiếc tàu Roume Saigon qua Sanh-Ga-Bô một lần với tôi. Bây giờ cũng đi theo tàu Nhứt-Bồn về Cô-lom-bô.

Còn hơn hai mươi người Tây-Trắng dờn ông, dờn bà, con nít là An-gơ-lê, A-mê-rit và nước khác nữa. Họ

cũng không biết tiếng với nhau, nói chuyện liêu mà thôi, cũng như tôi vậy. Có mười người đi chơi vòng trái đất.

Phần tôi có mua bốn quyển sách nhỏ bỏ túi đem theo mà học chữ An-go-lê :

1. — L'anglais par vous-même (Marc de Valette),
2. — Français-Anglais (Garnier Frères),
3. — Dictionary French english (Hills),
4. — Dictionnaire français (Azed).

Khi nào tôi nói với mấy ông, tôi dở quyển tự-vị An-go-lê, lựa tiếng chỉ cho mấy ông còn nói với người Nhựt-Bồn cũng cách đó, thêm viết chữ tàu, sự không hiểu tiếng ngoại quốc là nhiều người khổ như tôi ! Ngồi ăn tôi cũng dở quyển tự-vị trên bàn mà nói chuyện cho dễ. Có vài ông Tây-Trắng nói ít tiếng Pha-Rang-sa.

Bộ-hành hạng chót số tám trăm ba chục người (830) toàn người Nhựt-Bồn, từ một tuổi trên sáu chục tuổi, cả trai và gái. Có một bà già độ sáu mươi tuổi, mà hai hàm răng đen mung ! Hết thấy qua nước Bê-rê-sinh (Brésil, Amérique) làm ăn. Mỗi tháng, hảng tàu này phải có một chiếc tàu chở gần một ngàn (1 000) người Nhựt-Bồn qua đó làm công. Vì bên xứ Nhựt-Bồn dân đông, đất hẹp, còn bên Bê-rê-sinh dân ít, đất rộng. Hai Nước đều thuận cho đem người Nhựt-Bồn đi như vậy và trả tiền tàu cho họ. Một năm phải có một vạn hai ngàn (12.000) Nhựt-Bồn qua Bê-rê-sinh. Đi cả cha, mẹ, vợ, chồng, con. Nên mới có già, trẻ như vậy. Cứ chở trong mấy chục năm cho đủ số mấy chục vạn người, dặng trồng Ca-Phê và Cao-xu. Khi tôi ở nhà đã thấy Nhựt-Trinh Pha-Rang-sa nói chuyện này rồi, Họ là Cu-ly, mà hết thấy quần áo lành sạch sẽ như nhà giàu. Nằm dưng sắt nệm mềm, chiếu, ăn uống sung sướng, riêng chén đĩa trên bàn. Tôi không thấy đánh bạc, say rượu, đập lộn, la to tiếng. Ấy là tôi nói không thấy, chứ không phải không có. Mỗi ngày họ tập võ tay chưng cả lớn, nhỏ, con trai, con gái. Hát, múa.

Có vài người bộ-hành da đen.

Năm 1928, tôi thấy vài trăm Cu-ly An-nam, Bắc-Kỳ vô Saigon làm công việc mặng hạng, đau, về xứ, đi tàu Merlin ăn cực khổ, quần áo rách rưới, nằm trên sàn tàu, đánh cờ bạc với nhau và người làm công dưới tàu, hút thuốc phiện, ăn cắp nhau, uống rượu, đánh lộn rầm rầm. Ấy là thời người An-nam; lãnh bạc rồi, đánh thua hết, chiếu ăn, mặc cực khổ, bán mền, quần áo hết.

Còn sự sắp đặt dưới tàu, theo tây hết. Thiên hạ đều rõ, nên tôi xin không kể.

Tôi xuống coi cái máy Mô-tơ (Moteur). Biết sao mà kể. Thấy rộn, ràng biết tên chi mà nói. Gọn gàng, không nhốp uھر máy chạy thang.

## CÔ - LOM - BÔ

---

Ngày 4 Mai 1929, khi mười giờ sớm, tàu tới Cô-lom-bô. Tôi thấy chỗ này là năm lần. Vũng tàu có làm đập đá (jetées) để tàu đậu khỏi sóng. Không có cầu cho tàu cập. Tại vũng, ngày nào có chừng hai chục chiếc tàu đậu mà thôi. Tàu vô cửa, ra cửa mỗi ngày chừng mười chiếc.

Quan An-gơ-lê ra tàu ký tên Bát-Bô rồi cho bộ-hành lên bờ.

Bây giờ cấm không cho ai xuống tàu buôn, bán, đổi bạc, làm trò thuật chơi. Cứ ở dưới ghe dòng dây đưa đồ lên tàu bán.

Châu thành Cô-lom-bô nhỏ hơn Sanh-ga-bô nhiều, đẹp và đủ thứ xe. Dân chừng hai trăm năm chục ngàn người. Có vài chục người Các-chú, Nhựt-Bồn đông hơn. Người chà-và tại xứ này ham làm ăn, nên các-chú tranh dành không nổi. Có vài người Bắc-kỳ bán dạo đồ Bắc.

## CÔ-LOM-BÔ qua DURBAN (Du-Ban).

*Ngày 5-16 Mai 1929.*

---

Ngày 5 Mai 1929, năm giờ chiều, tàu ra cửa Cô-lom-bô chạy qua Du-Ban (Durban).

Ngày 6 Mai, có một đứa con nít Nhựt-Bồn hai tuổi đau bình thường chết. Cái hòm để trên bàn, có đốt đèn bạch-lạp, trầm, có trái cam, trái lê, cha mẹ nó là cu-ly, không khóc, qui, vái. Ông quan Tư đọc văn-tế, rồi có một người thường đọc văn-tế thứ hai. Vài chục người đờn ông bỏ trầm hương bột đốt. Hòm khiên ra sau lái tàu xuống biển. Làm lễ đám khi sáu giờ chiều; các quan tàu mặc áo quần như thường ngày làm việc. Tàu có thồi xúp-lê.

Ngày 7 Mai, khi mười giờ rưỡi sáng, tàu chạy ngang qua cái đường Ê-qua-tơ (Equateur), là đường dứa bẻ tròn trái đất, chia hai trái đất ra phía Bắc và phía Nam. Tàu thồi xúp-lê (sifflet) vang trời mừng. Từ hai giờ chiều cho tới mười giờ tối, lập cuộc chơi, ca, hát, nhạc vui vẻ. Mào, áo, quần vẽ mặt theo thánh, thần, ma, quỷ. Người Tây trắng cũng bày trò chơi tới khuya. Cái tục này mừng là tàu nào cũng vậy. Quan tàu biết đi ngang qua đường Ê-qua-tơ, bộ-hành không biết.

Khi chín giờ sớm mai, tôi nói với tên bồi dọn bàn của tôi rằng mười hai giờ trưa tôi muốn ăn cơm Nhựt-Bồn. Tên đó viết chữ tàu rằng không dặng, vì ngày nay số ăn cơm Nhựt-Bồn đã có định chừng rồi. Vậy trưa ngày mai mới dặng. Tôi ừ.

Trưa ngày 8 Mai 1929, dọn cho tôi trong phòng ngủ mấy món này:

1. — Canh cá măng,
2. — Gỏi cá tươi có dưa chuột,
3. — Cà dái-dê luộc có nước mắm ớt,

4. — Dưa gang muối,
5. — Tôm chiên măng tre, nắm mè, đậu petits pois,
6. — Cá kho,
7. — Chén nước mắm tàu yểu.

Mấy thứ cá tên chi tôi không rõ. Ăn ngon, mà lạt, không bỏ đồ chi cay đắng. Nước chè dọt của họ xanh như chè Huế tươi.

Mấy ông Nhứt-Bồn bộ-hành hạng nhứt đều người buôn bán. Mà tôi có nghe ông An-go-lê nói có năm, sáu ông quan văn Nhứt-Bồn đi theo mấy người đi làm ăn. Song tôi nhìn họ không ra, vì tôi không biết họ ăn mặt phân biệt riêng làm sao.

Lúc ba giờ chiều tôi đóng cửa phòng ngủ dặng nhiếp, và quần, áo, dù. Tôi có đem kim, chỉ đủ. Chừng nửa giờ xong. Chuyện tuy nhỏ, mà nên pha vào chuyện nghiêm mới vui.

Ngày chúa nhứt, 13 Mai, khi ba giờ sáng, thấy cù-lao La Ré-u-ni-ông (La Réunion) là thuộc địa Pha-Rang-Sa. Tôi thấy có một cái đèn lớn dọi biển mà thôi. Chỗ này là nơi hai Đức Hoàng-Đế An-Nam Thành-Thái và Duy-Tân đương Ngự. Khi mặt trời mọc, tàu chạy xa, không còn thấy hình dạng chi.

Tôi là một người làm Thông-ngôn hầu Ngự hai Ngài khi trước tại Huế. Bây giờ còn nhớ, kính trọng hai Ngài luôn luôn.

Từ ngày 5 Mai đến nay 13 Mai, mới thấy hòn lao đó là đầu. Tàu chạy xa bờ lắm, nên hôm nay tôi và nhiều người không thấy ghe, tàu; vì đường này ít tàu đi. Chim có một đôi con. Cá chuồng bay không hao nhiều, không thấy cá lớn. Hoặc sai mùa hay sao? Đường qua Tây, Tàu và Nhứt-Bồn có nhiều mấy loại đó.

Lâu ngày, biết thêm chuyện. Mấy ông Tây Trắng có đem sách tự-vị, sách nói chuyện tiếng họ với nước khác. Có



một ông thầy thuốc tên Louis E. Huguet là người Argentine (A-danh-tin), hiệu tiếng Pha-Rang-Sa khá khá, hay nói chuyện với tôi. Ông đi chơi vòng tròn trái đất, bây giờ đi về nhà ông tại Buénos-Ayres là kinh-đô xứ Argentine. Ông và người xứ ông đều nói tiếng Ê-ba-nho (español.)

Một ông Nhựt-Bồn ăn chung với tôi một bàn, mới nói chuyện với tôi mà viết chữ tàu, xưng ông là Giám-Đốc dẫn bọn cu-ly Nhựt-Bồn qua tới nơi rồi ông về xứ. Mặc đồ tây, không có dấu chi phân biệt. Tuổi chừng ba mươi.

Ngày 14 Mai, rạng sáng, thấy cù-lao Ma-da-ga-ca (Madagascar) của Pha-Rang-Sa. Bờ cách chỗ tàu chạy chừng năm, sáu ngàn thước. Thấy mờ, mờ núi thấp, bãi cát trắng, không thấy nhà, ghe, tàu. Xế qua khuất hết.

Ngày 15 Mai, tôi nhớ cái nhựt-trình Le Courier de Haiphong về năm 1928 có nhắc chuyện một ông Com-mi An-nam ở Bắc-kỳ, bị cấm không cho lên bờ nơi một xứ thuộc-địa An-gơ-lê hay là nước nào khác. Số là ông đi theo hâu quan Pha-Rang-Sa tên Auger lãnh chức Thanh-Tra các nơi có người dân làm việc đông trong Trung-kỳ (Inspecteur du Travail en Annam). Ngài được phái đi qua xét bên xứ Nouvelles Hébrides là nơi thuộc-địa Pha-Rang-Sa hiện có người dân An-nam qua làm mướn nhiều. Đi dọc đường, Ngài phải ghé một xứ thuộc-địa ngoại-quốc mà dời sang tàu khác. Ngài lên bờ trước, có biểu ông Com-mi rồi theo sau lên kiểm Ngài tại chỗ chỉ sẵn. Té ra Qnan Sở-tại cấm không cho ông Com-mi lia chừng khỏi chiếc tàu, sau cách mấy giờ, quan Auger vắng tin, phải trở xuống tàu lo liệu mới đem ông Com-mi vào châu thành dặng.

Tích này là một điều tôi phải ghi thêm vào trí mà tránh.

Ông Quan-Tur chủ tàu săn-sóc mọi việc. Trước mặt tôi mấy lần rồi, ông cùi lượm quăng ra biển những tâng thuốc, tâng cây quét và giấy bộ-hành bỏ nơi sân tàu. Nghĩa là ông muốn giữ sự sạch sẽ.

Tôi xin ông tha lỗi cho tôi, vì tôi dám kể chuyện không xứng cái phận của ông, mà ông cứ làm, chẳng nghĩ ai chê, khen, phần tôi chịu khen và kính ông vô cùng!

Bữa nay, 16 Mai 1929, tàu tới Du-Ban (Durban), khi bảy giờ tối. Ngày 17 Mai, lối ba giờ chiều chạy qua Cap-Toun (Cấp-Tung). Vượt từ Cò-lom-bô đến đây là mười một ngày trọn. Có sóng lớn, mà bình yên cả. Hồi mười hai giờ trưa có mấy trăm Cá-nước nhào, nhảy khỏi mặt nước như mừng chúng tôi thiết ngộ!

Cắt nghĩa : Colombo là tên ông Christophe Colomb.

---

## DURBAN (Afrique du Sud)

---

*Du-Ban (ngày 16 — 18 Mai 1929)*

---

Ngày 16 Mai 1929, hồi bảy giờ tối, tàu đến Du-Ban, phải quăng neo đậu ngoài biển. Sáng 17, khi sáu giờ, Bi-lốt (Pilote) đi xa-lúp ra, leo lên tàu, dẫn vào cửa.

Chiếc nào đến ban đêm đều đợi sáng ngày mới dám vào cửa. Là vì cửa hẹp có vài trăm thước bề ngang. Hai bên cửa, có làm đập đá (jetées) dài chừng hai, ba trăm thước. Vô trong cái vùng tròn trời sanh khéo lạ. Tàu ghé dựa vào bờ cần đá không có cầu, có chiếc đậu dựa vào cột dõn nơi cái phao.

Quan An-gơ-lê xuống tàu ký tên vào Bát-Bô của mấy người ghé đây luôn không đi tầu nữa. Không ký tên vào Bát-Bô mấy người Bộ-hành còn đi tầu, mà cho phép đi dạo phố phường. Bộ-Lịch An-gơ-lê da trắng xuống tàu canh gát như các cửa xứ khác vậy. Tại Sanh-Ga-Bô, Cò-lom-bô, lính da đen gát tàu.

Tôi chừng vừa đạp đất Đu-Ban, liền thấy hai ông Tây-  
Trắng thoi lộn vờn nhau thiệt hung. Một rồi hai người tự  
giang xa nhau, không ai cang dỡ chi.

Tại bến tàu, có xe điện hai tầng, hạng nhứt ngồi dưới,  
hạng nhì ngồi tầng trên, chạy trên đường sắt, xe ô-tô, xe  
kéo, không có xe ngựa cho thuê. Giá xe ô-tô một giờ sáu  
bảy đồng bạc, ra ngoài châu-thành mắc hơn.

Thấy xe kéo, tôi dục mình ! Cái xe cao, rộng bằng xe  
một ngựa, sạch sẽ. Bánh cao-xu dẹt, tròn bằng ngón chừng  
cái ; mấy cái tâm (rayons) ni-ken (nickel). Còn người  
kéo di thường ! Da-đen, cao, vóc vạm mạnh-mẽ, râu ria  
xòm-xà ; đầu đội cái mũ kết lông chim dài đủ màu sắc  
đựng đứng lên ; mỗi bên lỗ tai cột một cái sừng bò trắng,  
dài, nhọn, khuy nh ra ngoài cách như trong đầu con bò  
mọc vậy ; cổ đeo chuỗi hột cườm ngũ sắc ; mặc áo qua  
vải ngũ sắc ; hai cánh tay trần, đeo chuỗi cườm ngũ sắc ;  
quần vải ngũ sắc xuống tới đầu gối ; bắp cẳng vẽ phấn  
ngũ sắc ; mắt cá đeo kiềng vòng thép trắng, kiềng cao-  
xu, kiềng đồng thau, cột lông chim, lông gà, tay cầm một  
cái chổi lông ngựa trắng.

Cách mặc áo quần như vậy, là nhà Nước cho phép nó  
bắt chước kiểu mấy anh tướng Đen đánh giặc nhau trong  
rừng. Là có ý để thiên hạ thấy biết chơi.

Coi lạ kỳ ghê gớm hơn mấy tên mọi trong tuồng hát bội  
An-nam.

Chừng mười lăm đũa đứng một hàng chục rước khách.  
Chúng nó có phép, không dám bỏ xe niếu kéo ai. Tôi mượn  
ông Huguet là người thầy thuốc tôi đã nói chuyện rồi,  
hỏi tiếng An-gơ-lê một đũa giá đi lại nhà Thor Giấy-Thép  
bao nhiêu. Nó xin một đồng bạc Shiling (Xi-linh) chừng  
sáu cắc bạc. Tôi chiếu. Nó chạy chừng ba chục phút  
đồng hồ đến nơi. Tôi trả tiền cho nó lấy không nói chi.

Đu-Ban là châu-thành (ville), của An-gơ-lê. Có ba-vạn  
(30.000) dân Trắng, mười bốn vạn (140.000) dân Đen.  
Cộng một trăm bảy chục ngàn (170.000) người. (Sánh

toàn nước Đông-Pháp chưa được hai vạn dân Trắng). Nhờ người dân Trắng đông chừng đó, nên châu thành đẹp, lớn như những châu-thành bên Tây.

Trọn một ngày tôi ở trên bờ, ăn cơm thành phố đang đi coi cho kiếp. Bất kỳ chỗ nào, nhà quan nhà ở, nhà buôn-bán, nhà làm nghề-nghiệp, bến tàu, đường sá, đèn điện, xe đủ thứ, hết cả in kiểu, cách bên Tây. Nhà lớn, nhà nhỏ giàu, nghèo của người Trắng, Đen-toàn làm đá, gạch, ngói, kẽm, trong ngoài châu-thành. Chủ dạ Đen-Cu-ly cũng không làm nhà tranh.

Người trắng làm từ quan xuống tới nghề Cu-ly. Dùng người Đen xứ đó và người chà-và (Indiens) giúp công việc. Nhà Nước An-gơ-lê cấm không cho người chinois và Nhựt-Bồn ở xứ này. Đến chơi thì được.

Người Trắng ăn, ở, mặc, đi-dứng, tục, phép lịch-sự noi theo bên Tây.

Trong châu-thành đẹp là sự thường. Ngoài châu-thành mà như cảnh Tiên mới nên khen. (Féeries)

Trong châu-thành nhà cao chừng năm sáu tầng. Tòa ông Maire (Xã) bốn mặt in nhau, lớn, khéo hơn Tòa Mairie Saigon biết bao nhiêu. Là vì ở trong tòa đó chia ra nhiều phòng : Làm việc giấy, đề Hội-Đồng. Ca-nhạc, đọc nhựt-trình, đọc sách, trữ đồ quý lạ (Muséum) vân vân.

Xin nói chỗ đề đồ quý (Musée) mà thôi.

Cha chả tôi mê mang ! Vì không dè có những loại lạ. Những con chi đều lột da dòn khéo lắm. Hai con Tê-ngu (Rhinocéros) lớn bằng hai con trâu, mỗi con hai sừng trên sừng mũi, cái đuôi nhỏ, vắng. Một con Tê-ngu con. Hai ba con trâu-nước (hippopotames) lớn mỗi con bằng hai con trâu nhà, có một con nhỏ. Nó không có sừng, cái đuôi nhỏ ngắn. Tê-Ngu và Trâu-Nước tương-tợ nhau. Coi cho kỹ mới thấy sự phân biệt.

Một con voi-lớn. Hai con ngựa rặng (Zèbres) trâu, hờ rặng, các thứ nai, mang ; hai con sư-tử, một con beo,

không cạp, không Girafe, không gấu, còn nhiều thứ loại bốn cẳng kẻ không hết.

Loại chim, cá, rùa, cây, sắt.

Có đồ sành, kiểu của nước Tàu.

Hình, tượng vẽ-Thời xin đảm kẻ.

Sở Thor-Giây-Thép lớn, tốt xứng cho nhà nước. Dinh quan Toàn-quyền, mấy nhà thờ catholiques và protestantes nhỏ, tầm thường vì người An-gơ-lê đề tiền dùng việc khác có lợi. Không có nhà hát-bội (théâtre) vì nhà nước không làm.

Ga xe lửa ở giữa châu-thành, khích bên tòa Giây-thép. Lớn, đẹp, không khác mấy ga bên Paris. Mỗi cái xe kéo đến mười cái va-gon. Bộ-hành lên xuống xe hằng trăm. Bởi vì chạy xa giáp tỉnh này qua tỉnh kia năm, sáu ngày mới cùng đường.

Phố-phường rụt-rở, kẻ qua, lại liền đeo. Chợ dài gần hai trăm thước, bề ngang chừng ba chục thước. Người Trắng bán có tám phần, người Đen bán có hai phần. Chợ ngó qua Ga xe lửa. Vật ăn, bông hoa nhiều thứ bên Tây, An-nam có.

Xe điện chạy chẳng biết mấy đường. Bộ-hành đông nườm. Xe ô-tô chạy rộn-ràng. Không có xe ngựa đưa người ta, mà có xe ngựa chở đồ. Ngựa lớn bằng bên Tây.

Đường rộng trải dầu hắc cả. Có chỗ trồng cây, có chỗ không. Có nhà tiêu cùng đường.

Khi nầy tôi nói rằng ngoài châu-thành như cõi Tiên. Xin cắt nghĩa.

Một dãy núi đất đỏ phần nhiều, đá ít, bao bọc châu thành. Kể bề dài hơn mười ngàn thước (10.000), bề cao vài trăm thước. Hết thấy nhà ngói, nhà kẽm ở chật cứng. Nhà lều, trệt của người Trắng, người Đen, cái nào có vườn nấy. Cây trái, bông hoa, sạch sẽ. con mắt ngó không mỏi. Đường có thoa dầu hắc, xe ô-tô, xe điện,

xe gì lên núi được cả, chạy khắp xóm. Có chỗ phải đi chung. Nơi nào đều có đèn điện cả. Bởi vậy ban ngày dưới châu-thành ngó lên núi thấy nhà ngói đỏ lôm và vách trắng nổi. Trên núi ngó xuống châu-thành thấy xúm xích và ra biển mịt mù. Còn ban đêm, trên, dưới ngó nhau, thấy đèn điện chói như mấy triệu sao sáng rớt trời. Con mắt không đành nháy. Chẳng xứng cỏi cỏi tiên sao? (Féeries)

Châu-thành Messine tại cù-lao Sicile bên nước Italie và châu thành Hồng-Kông có lẽ chịu thua Du-bai về sự đẹp đó.

Tôi đi bộ bước qua triền núi về mé nhà quê (campagne), cũng có nhà, mà ít và không đặng khéo. Ngó ra xa thăm thăm ngoài đồng nội, thấy nhà ngói, kẽm, không thấy nhà tranh. Tôi đi đến đất bằng, thấy nhà người Đen nghèo không có cái nào lợp tranh, lá. Ở đồng bãi xa chắc có nhà tranh, lá.

Vườn bách thú tên là Mitchell Parck ở cuối cùng châu-thành, nơi chung núi tôi mới kể đây. Thằng xe kéo không biết đường phải hỏi thăm mới ra. Xa quá, một giờ đồng hồ mới đến. Tôi cho nó một đồng bạc. Lên tại chỗ rồi mới biết có xe điện ghé trước vườn; nên khi đi về tôi đi xe đó tốn một cắc bạc mà thôi.

Lên tôi đi xe kéo đường khác, về xe điện đường khác; nên tôi không tiếc một đồng bạc cho xe kéo.

Vườn thú nhỏ, không khéo, không đủ loài vật bằng Saigon. Mấy cái chuồng sơ sài, hư tẹ, con voi nhỏ bằng con trâu. Loài khỉ, chim, rùa, chồn, vài con nai, một con trâu rừng, một con chim Casoar. Người An-go-lê nói với tôi rằng nhà nước không cần cho tốt tổn vô ích.

Cây, bông, cỏ nhiều thứ bên Annam có. Trong vườn có nhà An-go-lê bán nước, sữa, café, trà, bánh ngọt. Từ thành-phố lên đến vườn thú, nhà hai bên đường không hở, và khéo như mấy xóm khác.

Vũng tàu tôi đã kể sơ ban đầu. Bây giờ nên thuật thêm cho đủ. Tàu vỏ, ra cửa, một ngày phồng năm chiếc, chừng mười lăm chiếc đậu tại vũng, phần nhiều cập kích bờ. Còn bao nhiêu đậu cột nơi trái phao dừa vũng. Bến cần đá cả. Gần ba chục cái cần vọt điện (Grues électriques), chạy tới lui trên đường sắt để cất hàng lên xuống tàu như Saigon, Sanh-ga-bô. Tại Cô-lô-m-bô không có, vì tàu không vào bờ đặng, cứ đậu khơi ngoài vũng.

Ở đây không có một chiếc ghe, thuyền nào cả, hoặc buôn bán, hoặc chở hàng hóa, hoặc đánh cá. Bởi vì hàng chở lên xuống tàu nhờ xe lửa, xe ngựa, xe ô-tô. Xe lửa chạy dọc theo mé bến tàu nhiều đường sắt như bên Marseille. Sanh-ga-bô phải thua vì chở ghe nhiều.

Không cho phép người buôn bán xuống tàu bán. Gần bến tàu có phố phường bán đủ thứ vật dụng.

Người Đen toàn đòn ông làm cu-ly chở hàng, thang đá lên xuống tàu, Người Trắng làm thầy. Họ cao, mạnh mẽ, chạy làm mau.

Một khúc mé vũng dài mấy ngàn thước, trống, không cho tàu đậu dễ chơi cho xinh. Mé cần đá, rào sắt, trồng cây, trong châu-thành ngó ra ngoài vũng lịch sự vô cùng. khi nước ròng nhiều cái cồn bầy đất; mấy ngàn con chim trắng-xám lớn bằng con vịt đậu loạn nơi đó. Chắc nhờ cấm bầy, gài bầy nên loài đó ở mới đông. Tên Tây có khi là Goélands hay là Mouettes. Thuở nay mới thấy chỗ này là một.

Những người Đen đồng như những người Đen qua bên Đông-Pháp. Đòn ông, đòn bà bận quần áo theo Tây, đi chừng, đi dầy. Không thấy trần truồng, lỏa lồ. Có người quần áo cụt như Annam. Họ xứt dầu chi mà mũi khét lạ. Tôi không thấy nhà ở hay là đình, chùa chi kiêu, tịch riêng của họ. Bởi vì họ là giống giống người trong hang, hổ, rừng rú, núi non, không áo, quần. Trời sanh không biết làm nhà đá gạch. Từ

lúc Tây Trắng đến ở đất họ, lập ra phố-phường, thì họ theo bắc chúc Tây. Sánh họ như người mọi xứ Đông-Pháp.

Thấy bốn, năm mươi tù Đen đi làm, bận áo, quần ngắn vải trắng, sạch sẽ. Có lính Trắng, Đen dẫn đi. Cái khám lớn tốt.

Xứ Đu-Ban tôi ở có một ngày. Mà lòng tôi thương lắm. Vì châu-thành đông như bên nước Pha-Rang-sa là nơi tôi đã qua thăm hai lần. Năm 1910 và 1922, tôi xuống tàu tại Marseille về nhà, rụng nước mắt.

Bây giờ ở dưới tàu từ đả xứ Đu-ban trong bụng người nguời và dám khen công khéo gầy dựng Đu-ban.

Từ ngày qua khỏi đường é-qua-to, khi trời lạnh luôn đến đây là nhằm mùa đông. Miềng này ở cuối cùng dưới hương Nam khoảng đất Afrique. Cho nên bốn mùa trái với trên hướng Bắc.

Tàu chạy ngày 18 Mai 1929, khi tám giờ rưỡi sáng ngày 21 Mai qua xứ cấp-Tung (cape-Toun').

---

Cắt nghĩa : Durban là tên Quan sáu Durban.

---

## ĐU-BAN QUA CẤP-TUNG.

---

**De Durban à Cap-Toun.**

*(18 au 20 Mai 1929.)*

Tám giờ rưỡi sớm ngày 18 Mai 1929, tàu chạy ra cửa Đu-Ban đèn biển liền. Cứ ôm mé nủi qua đèn Cấp-Tung ngày 20 Mai, khi thấp đèn rồi bảy giờ. Đèn ngoài biển sáng ngày 21, khi sáu giờ, Bi-Lôt ra dắt tàu vào vũng, cặp dọc bờ khi bảy giờ.

Quan An gơ lê xuống xét giấy Bát-Bô xong, sức lính Trắng gát tàu, rồi cho bộ hành lên bờ.



Mười giờ, ông Com-mi-xe (Commissaire) thuộc dưới tàu theo phép đặc tôi đến Tòa quan Lãnh-Sự Argentin (A-danh-Tin) đăng ký tên vào Bát-Bô của tôi. Bởi vì tại Saigon không có quan Lãnh-Sự đó là xứ tôi sẽ đến chơi bên A-mê-rít. Tôi làm tờ khai theo lệ và thoa mực mười ngón tay úp trên cái tờ khai. Quan Lãnh-Sự A-danh-Tin đi khỏi Có quan Lãnh-Sự nước Uruguay (U-ru-gay) thế. Ông tên Mario Radaelli, thạo tiếng Pha-Rang-Sa. Mau mắn, làm một mì h ông cho xong việc của tôi. Bởi vì khi đó người giúp ông đi khỏi. Tôi nạp hết bảy đồng bạc (7\$00). Ngài nói chuyện chơi với tôi một chập lâu, rồi tôi đi dạo thành phố.

Càp-Tung của An-gô-lê. Dân Trắng có một trăm ngàn (100.000), dân Đen một trăm ba chục ngàn (130.000). Châu-Thành mọi đều như bên Tây. Ở khấp mé biển. Bề ngang hẹp, vì bị một dãy núi bao bọc. Bề dài có mấy chục ngàn thước. Nhà cất lên trên núi, lợp ngói đỏ, kềm sơn đỏ, vậy coi mới xinh. Các Tòa của Nhà-Nước và phổ phường, nhà Băng (Banques) có cái cao sáu tầng, khéo cả trong, cả ngoài. Nhà trệt ngói, kềm người Trắng ở cao chừng bốn thước đến nóc, lóng cả g hẹp chừng ba thước rưỡi, vì qua mùa hạ dễ chịu. Có một cái đường tên Adderley Street xứng làm em cái đường Cannebière tại Marseille. Phở khéo, rục-rở, người mua, bán đi chen chùng, xe điện hai tầng đi trên đường sắt chạy mây chục ngả xúm tại đó, và các thứ xe ô-tô, xe ngựa cũng vậy. Ngựa cao như bên Tây. Không có xe kéo. Vui nhờ vậy!

Cái chợ dài, rộng, không khéo. Vật bán nhiều món Đông-Pháp có. Xe lửa chở đồ bán ghé khấp vách chợ.

Tại Càp-Tung và Đu-Ban Tòa Mairie có một cái tháp cao hơn hết trong Châu-thành, đứng phía nào, xa mây thấy rõ ràng. Tháp chuông các nhà-thờ vắng nhiều, xa không thấy:

Coi số dân thì biết số mấy vạn cái nhà và mọi sự cần dùng nhiều ít của họ. Trong Châu-thành, chung-quanh Châu-thành mấy con đường vào xóm Trảng, Đen trét dầu hắc. Ngày đêm cặp mắt ngó khắp chẳng mỗi

Dinh Quan Toàn-Quyên làm việc phải nhượng sự lớn và khéo cho hai cái Dinh Quan Toàn-Quyên Đông-Pháp tại Saigon, Hà-nội. Dinh đó tương tợ dinh Quan Thống Soái Trung-Kỳ Saigon. Nhà Ngại ở trong vườn thú, thấp, nhỏ, tầm-thường, ngoài Châu-thành sáu, bảy ngàn thước.

Nhà Thờ Saigon đứng bọc nhứt trong mây xù tôi đã thăm rồi.

Ga xe-lửa giống như bên Paris và ở giữa Châu-thành. Nói vậy là đủ đều khen. Chuyển xe nằm, sáu giờ chiều, hành-khách bước lên xe mây trăm. Không rõ họ đi đâu. Xe chạy qua Đu-Ban ba ngày đêm. Nhiều chiếc đi giáp các tỉnh khác.

Sở Muséum làm cho tôi mê sa hơn mọi đều. Cầm, thú trư tại đây là lột-dồn hay là cốt-ráp. Tôi xin kể vật lạ hơn hết mà thôi:

Một con khỉ đực Gorille và một con cái lớn bằng người ta. Minh mấy in hịch người. Thuở nay tôi không tính sách nói có, bây giờ mới chắc thiệt.

Năm, sáu cái hình xương toàn vẹn cá ông ráp lại. Mỗi cái dài gần hai chực thước, cao gần ba thước.

Nhiều cái cốt toàn vẹn của con thú lớn, nhỏ bốn cẳng ở dưới đất tìmặng (fossiles). Một cái cốt giống như con rông. Mấy con đó chết mấy ngàn năm rồi. Các con đó không có sông nữa trên bầu trời.

Mây con Tè-Ngu và Trâu-Nước cái mình lớn gần bằng voi. Cẳng thấp hơn. Có nhiều cái sừng Tè-Ngu cao một thước. Nhiều cái ngà voi dài hai thước, tròn bằng bắp vế Hai cặp sừng trâu mỗi cái dài lối hai thước. Một

cái mu rùa bề ngan gần hai thước. Nhiều thứ nai, trâu bỏ rừng lạ kỳ. Còn loài vật, đồ khác kể sao đặng ?

Vườn bông quý lắm. Xin nói bông hương mà thôi. Nhiều màu, sắc, lớn lạ tôi chưa được thấy. Như tôi là một người trồng bông hương chơi hạng nhứt tại Huế, có gần ba chục thước mà còn mừng vậy thay ! Bây giờ mùa đông, lạnh lẽo mà nó ra bông đầy vườn. Cây, cỏ ít thứ giống bên An-Nam.

Vườn bách-thú ở cách châu-thành sáu, bảy ngàn thước. Đi xe điện, autobus có mấy xu đến. Chỗ này rừng cây, cao, lớn loại thông với dầu-dỏ phần nhiều. Cảnh như chỗ tề Nam-Giao, ở Huế và mấy vườn Cao-Xu Đông-Pháp. Vật đất rộng có mấy chục mẫu. Chuồng loài vật tề lậu quá, sơ-sài, xâu-xa, dường như tạm đỡ. Có ba con sư-tử, hai ngựa rừng (Zèbres) hai con Lamas, một con antruche, khỉ, chó, chồn và chim ít con. Thua vườn thú Saigon xấp mấy phần về sự khéo và nhiều cầm thú. Là vì Nhà-Nước đã tôn phí lập sở Muséum để cho thiên hạ coi đủ rồi.

Nhà ở của quan Toàn-Quyền tại trong Sở Bách-Thú đã nói rồi. Thua nhà Thương, nhà Trương-Học, sở Bồ-Lêch ở tại châu-Thành. Từ phố lên đây, nhà ở hai bên đường đặt-gật.

Người Trắng nhiều nước, người Đen cũng nhiều nước, làm ăn chung cùng với nhau đủ nghề. ở nhà ngói, kềm hệt. Đón ông, đón bà ăn mặt đồ tây. Bởi vậy nhiều nhà bán toàn quần, áo mấy ngàn cái, mũ mấy ngàn cái, dây mấy ngàn đôi.

Không thấy đòn bà còn gái đi làm cu-ly ngoài đảng sá. Lúc này mùa đông lạnh, nên những con gái lai và đen trùn khăng foulards ngũ sắc như đòn bà, con gái An-Nam.

Nghe nói Nhà Nước An-gơ-lê cấm đờn ông, đờn bà An-gơ-lê không đăng kết vợ chồng theo lệ luật với người Đen, Vàng. Chơi bởi tùy thích.

Tại bến tàu thấy hai anh Đen đánh lộn với nhau, đã thêm rồi buồn, không ai dễ dành chi, theo cách hai anh Trắng đập lộn tại bến tàu Đu-Ban.

Bên tàu có đập đá bao bọc cảng sông, khéo theo kiểu bên Marseille, nghĩa là nhiều cái vũng xây đá từ khuôn hình như bàn cờ đánh. Tàu đậu cặp bờ cả, nên không cần thả phao. Tường ngày có vài chục chiếc tàu đậu và bốn, năm chiếc tới, lui. Hàng hóa chở lên, xuống tàu nhờ xe lửa, xe ô-tô, xe ngựa. Không thấy ghe, thuyền tại vũng. Chim Mouettes thiết dạng, đậu trắng vũng và gần bên hông tàu đăng kiếm đồ trong tàu đồ ra ăn.

Từ Marseille qua bên Tàu và Nhựt-Bồn mấy bên tàu là nơi tôi có đi mấy năm trước tôi không thấy có chim Nhàn (Mouettes) đậu nhiều bằng Đu-Ban và Cấp-Tung.

Cảnh Cấp-Tung như cõi Tiên, vì có biển, đất-bằng, núi cao có gần một ngàn thước. Ban ngày mặt trời dọi mái nhà đỏ lỏm. Ban đêm, đèn điện chói lộn với ngôi sao.

Hơn Đu-Ban xấp ba.

Ngày 22 Mai 1929, khi ba giờ chiều, tàu trở ra biển, vượt qua Rio-de-Janeiro (A-mê-rít).

Trọn đời tôi ghi ơn Người cho phép đến thăm cấp-Tung. Nên đứng dưới tàu nhìn lại lần chót châu-thành, khuất hết mới đành đi ngại.

---

Cắt Nghia = Cape là cái mũi đất. Toun là châu-thành  
Nghia là châu-Thành tại mũi đất

## TỪ CẤP-TUNG QUA RI-Ô-ĐÊ-GIA-NÊ-RÔ

---

**De Cap-Toun à Rio-de-Janeiro**  
(Du 22 mai au 1er Juin 1929)

---

Tàu chạy từ Cấp-Tung qua đến Rio-đê-Gia-nê-ro mười một ngày trọn. Tới chỗ này bữa 1er Juin, sáng mai 2 Juin chạy xuống San-Tô (Santos).

Trong mấy ngày đó, dưới tàu có hai đứa con nít Nhựt-Bồn chết nữa. Sự làm đám và thả xuống biển cũng như đứa hôm nọ.

Nhiều người An-Nam biết sự tích ông Christophe colomb tìmặng miền đất A-mê-Rít trong năm 1492, thì đặng bốn trăm ba mươi bảy năm rồi (437).

Châu thành Ri-ô-đê-Gia-nê-rô là kinh-đô xứ Bê-rê-Xinh (Brésil) thuộc của người Bút-Tu Gê (Portugais) lập Dân-Quốc (République), mà không có tưng về xứ Mẹ là Bút-Tu-Gang (Portugal) ở bên Tây. Xứ Bê-rê-Xinh là một phần đất chia nằm trong miếng đất lớn A-mê-rít phía Nam-Dân có ước ba chục triệu cả Trắng, Đen (30.000.000).

Trong châu thành Rio-đê-Gia-Nê-rô có chừng một triệu năm trăm ngàn (1.500.000) ăn mặt đồ tây. Người Trắng, Đen đi dày, guốt và chừng không. Làm ăn nghề hèn-hạ không ngại. Không thấy đồn bà làm cu-ly. Có ít chục chinois và Nhựt-Bồn.

Tôi mới bước ra cái thang tàu dựng lên bờ, người linh Phú-Lich Trắng gát tại đó biểu tôi phải bận quần áo-tây mới đặng phép dạo phố. Tôi nói rằng tôi An-nam mặt theo xứ tôi. Anh ta kêu người Nhựt-Bồn hỏi, rồi biết sự thiệt mới chiếu cho tôi đi chơi.

Châu-thành mặt trước khích-mé biển, mặt sau liền đưng núi cao đá xanh cứng lắm.

Nhà cất dài theo núi và trên dốc núi. Bề ngang kinh-đô có chỗ rộng lắm chưa được một ngàn thước. Bởi vậy nhà ở chạy dài theo núi kề biển có mấy chục ngàn thước và biết số bao nhiêu mà kể. Làm đá, gạch, ngoài, kẽm, khéo, toàn kiểu tây. Có một cái cao một trăm hai mươi lăm thước chia ra làm hai mươi bảy tầng lầu. Có lẽ một mình nó cao hạng nhất. Cửa một cái hội nhứt trình để cho thuê. Bề ngoài không hoa hòe, không khéo, hình như cái bình-phong, (Ecran). Những nhà nhiều tầng lầu là của dân cả.

Đền Đức Giám-Quốc, sở Mairie nhà hát bội cùng các tòa của nhà nước đều xứng đáng cho nước Bê-rê-Xinh.

Các con đường đều trét dầu hắc. Nhiều cái hẹp. Có một cái rộng chừng năm chục thước, dài tám trăm thước là khéo lắm và mới mở từ năm 1911. Khi trước là một hòn núi, rồi hội đồng thầy-thuốc (service-sanitaire: xin phá cho trống gió thông đăng cho bớt bệnh Thương-hàn-Vàng (Fièvre Jaune)

Ga xe lửa lớn khéo.

Phổ buôn bán không chê đắt

Có đủ thứ xe, trừ xe kéo không có. Xe điện chạy trên đường sắt. Đèn điện dùng khắp nơi.

Trước mặt chùa thành, mấy chụm củ-lao đá đều có lầu đài cả. Thiên hạ qua lại nhờ xà-lúp đưa không kiệp.

Vùng tàu trời sanh. Rộng ngó xung quanh mù-mù như vùng Tourane (Annam tại Trung-Kỳ-Annam. Không làm đập đá. Gần một trăm rưởi chiếc tàu lớn đậu trong bờ và khơi ngoài vùng. Mỗi ngày vài ba chụm chiết vô ra cửa. Sự chở chuyên lên xuống tàu theo cách đời nay.

Nếu kể riêng từ món tốt, xấu, thì nhiều, sợ nhọc người đọc. Vậy xin kể tắt rằng xứ này đẹp hơn Cấp-Tung xấp mười.

Tại đây nhằm mùa đông.

---

Cắt nghĩa: Rio-de-Janeiro: Rio là cái sông. Janeiro là tháng giêng. Thiệt nghĩa là chỗ này là cái sông tiềm-đặng trong tháng giêng.

## TỪ RI-Ô-ĐÊ-GIA-NÊ-RÔ QUA SAN-TÔ

(De Rio-de-Janeiro à Santos)

*Ngày 2-3-Juin 1929*

Tàu ra cửa Ri-ô-đê-Gia-Nê-Rô sớm ngày 2 Juin. Nội ngày đó, khi mười giờ đêm, xáng neo tại San-Tô (Santos).

Quan Thầy thuốc xuống khám tằm, chính trăm người Nhựt-Bồn rồi cho lên bờ hết-vì họ đi-đến đây là cùng.

Châu-thành San-Tô thuộc của nước Dân-quốc Bê-rê-Sinh. Dân lối một trăm ba chục Ngàn Trắng, Đen (130.000). Ăn mặt đồ tây, đi dây, đi guốit và đi chùng. Người Nhựt-Bồn ở tại châu-thành và trong nhà quê đi chùng một-ngày đường là nơi trồng cà-phê với cao-xu số đến sáu vạn (60.000). Hộ đến ở gần mười năm rồi; sự tích nước Nhựt-Bồn và nước Bê-rê-Sinh lập lời ước nhau tôi đã dẫn trước rồi. Có vài chut Chinois.

Nhà đông, ở đất bằng, từ mé biển vô tới núi cao. Số nhà ở trên núi ít. Vì có đất bằng còn nhiều. Nhà đẹp và lớn không bao nhiêu. Phần nhiều thì nhỏ, thấp.

Phố-phường tốt vừa-vừa, kiểu tây, bằng đá, gạch, ngói, kẽm. Nhà lầu bằng ba, bốn tầng, song ít. Các tòa của nhà nước tốt.

Ga xe lửa đẹp, lớn khá-khá ở cuối cùng châu-thành.

Chợ có nhiều cái nhà nhỏ gần nhau để bán riêng gà, cá, thịt, trái cây. Cá dầm nước đá. Nhiều người Nhựt-Bồn đờn ông, đờn bà đi chùng buôn bán tại chợ và gánh bán dạo. Hàng hóa nhiều thứ đồng bên Đông-Pháp. Chợ như vậy không vui.

Đường đi hẹp, rộng ít lắm. Vài ngõ trét dầu hắc. Còn bao nhiêu đồ đá nhỏ, lót đá tấm như gạch miếng. Không sạch.

Mấy cái đường chạy vào xóm có ao, nước, lầy bùn, thì chưa đồ đá. Nhiều miếng đất bỏ trống cỏ mọc loạn và nước ứ.

Con đường dài, trét dầu, gần ba ngàn thước chạy theo mé biển, có nhà lớn, nhỏ, tốt, vui. Người đến đây tắm mỗi ngày hơn ngàn. Dưới bãi biển có người chụp bóng, buôn bán gánh xách đông vui. Đường này ở cuối cùng châu-thành. Ngó ra biển thấy tàu chạy vui.

Tòa quan Lãnh-sự Pha-Rang-Sa nhỏ, thấp, đẹp. Tôi đến thăm riêng, không phải xin ký Bát-Bô, mà tôi có trình cho Ngài coi. Ngài dạy rằng không có người An-nam ở Sau-Tò. Trong ba năm nay ngài mới thấy tôi là người An-nam đi chơi qua xứ này.

Có một hòn núi ở trong châu-thành, cao hai trăm thước. Trên chót có một nhà hàng cơm, một cái nhà thờ nhỏ và ít cái nhà người Trắng nghèo. Có đường leo bộ. Có một cái xe điện kéo rút thẳng ngược lên, chớ không chạy quanh quẹo-gọi là funiculaire. Tôi lên đó ngó xuống phố-phường đẹp quá. Giá lên xuống xe điện hai cái bạc. Người lên theo xe đó mỗi ngày lối sáu trăm người (600). Còn họ trèo bộ không kể. Núi đất đỏ, có xoài, cam, quýt, chuối tre vùn-vùn.

Nhiều xe điện chạy đường sắt nhiều ngã. Xe ô-tô nhiều. Không xe kéo. Xe ngựa ít lắm. Dùng lừa kéo xe chở đồ mà thôi. Xe không lên núi, vì ít nhà ở trên.

Bến tàu trời sanh khịch biển. Không có đập đá. Chừng một trăm chiếc tàu đậu trong bờ và ngoài khơi. Bề dài cái vũng chừng hơn hai ngàn thước, bề ngang rộng chừng sáu, bảy trăm thước. Mỗi ngày chừng ba chục chiếc vô, ra cửa. Phần nhiều chở Ca-phê, vì trong bầu-trời xứ Bê-rê-Sinh trồng ca-phê nhiều hơn hết. Không biết mấy vạn bao ca-phê lớn bằng bao gạo chúng ta, để nằm trên những mấy miếng vải chắc lắm và dài mấy ngàn thước có điện kéo chạy trục xuống tàu. Mỗi ngày chở mấy vạn quày chuối-và-lùng bán các xứ.



Tại San-Tô có hai người A-danh-Tin (Argentins), một ông là Thầy-Thuốc, một ông là commis đi xuống theo tàu của tôi. Hai ông là nhà nước A-danh-Tin (Argentine) phải tới đó, đón tàu theo khám người làm việc và bộ hành dưới tàu coi có mang bệnh truyền không (Epidémie). Vì Chiếc tàu này chạy về cửa Buénos-Aires là cửa lớn hạng nhất bên Argentine. Bất kỳ mỗi chiếc tàu nào ở đâu đến cửa đó thì có phải mỗi chiếc hai ông như vậy đi đón ở dưới tàu lo việc đó.

Miền này nhằm mùa đông, nên lạnh lắm.

Sánh sự khéo, sạch-sẽ, thì San-Tô thua Saigon và các xứ tôi mới thăm rồi.

---

Cắt nghĩa chữ Santos : Là Toussaint hay là các vị Thánh-Thần.

## TỪ SAN-TÔ QUA MON-TÊ-VI-ĐÊ-Ô

**De Santos à Montévidéo (Uruguay)**

*(Du 3 au 6 Juin 1929)*

Tàu đến Môn-tê-vi-đê-ô ngày 6 Juin 1929, khi bốn giờ chiều.

Số là tàu ở San-Tô (Santos) chạy ngày 3 juin thẳng xuống Bu-ê-nos-ê-rơ (Buénos-Aires), là kinh đô của Dân-quốc A-danh-tin (République Argentine). Nhưng mà hôm nọ tàu tôi có ghé chỗ Ri-ô-đê-Gia-Nê-rô (Rio-de-Janeiro) là nơi có bệnh Thương-hàng-vàng hay truyền (Fièvre jaune). Nên nhà Nước A-Danh-Tin bắt tàu phải ghé đậu tại Mon-tê-vi-đê-ô vài ngày rồi coi có ai dưới tàu mang bệnh thương-hàng-vàng không. Như mạnh khỏe cả, thì đứng hạng rồi cho chạy về Bu-ê-no-ê-rơ trong mười giờ đồng hồ thì đến. Tàu nào cũng phải chịu phép đó. (La quarantaine)

Tàu đậu dữa vững. Cấm không ai dưới tàu đứng lên bờ.

Có quan Thầy-Thuốc và Bô-Lịch trên Châu-Thành xuống sắp đặc mọi sự.

Mon-tê-vi-đê-ô là kinh đô của xứ Dân-quốc U-ra-guay (République de l'Uruguay). Xứ này thuộc về người E-Ba-Nho (Espagnols) lập ra dân quốc không theo quyền xứ Mẹ là E-Ba-nhơ (Espagne bên Tây. Dân toàn nước độ hai triệu người Trắng, Đen, ăn mặt theo Tây (2.000.000) quan Giám-quốc cử lãnh chức một hạng là bốn năm. Lương mỗi tháng ước bốn ngàn đồng bạc Đông-Pháp. Ngài ở tại Kinh-đô Mon-tê-vi-đê-ô. Dân trong châu-thành đó phổng năm trăm ngàn Trắng, Đen, và có chen vào ít người Chinois và Nhật-Bổn. (500.000)

Không ai dặng phép lên đất, thì đứng dưới tàu ngó lên; thấy nhà đông lắm, cao có chín mười tầng lầu, cất đầy xung quanh cái vũng tròn tàu, ngó đẹp lắm như các nơi tôi đã thấy rồi. Họ nói châu-thành toàn theo cách tây tốt thiệt hơn San-Gô. Không có núi.

Tàu đậu trong bờ và ngoài vũng ước bốn năm chục chiếc. Mỗi ngày phổng hơn mười chiếc vỏ, ra cửa. Cái vũng trời sanh khích bên biển, có đập đá nhiều (jeteés), ghe chở hàng vỏ, ra tàu đậu nơi vũng. Toàn đồn ông Trắng, Đen khiên, vát lên xuống tàu.

Ai cũng phiên không lên coi phố-phường dặng.

Có mấy chiếc tàu Pha-Rang-Sa tên Florida, Formose và Mendoza đậu gần. Mừng, muốn qua thăm chơi, mà bị cấm không cho lia tàu. La Plata Maru.

Xứ này mới vào mùa đông mà lạnh khó chịu.

Cắt nghĩa chữ Montévidéo = Ngó trên núi.

---

## TỪ MON-TÊ-VI-ĐÊ-Ô QUA BU-Ê-NO-Ê-RƠ

**De Montévidéo à Buénos - aires.**

*Du 8 au 9 Juin 1929-18-6-29*

---

Nước A-Danh-Tin (Argentin) là Dân-quốc (République) của người E-Ba-nho (Espagnols), biệt với xứ Mẹ bên Tây

là E-Ba-nhơ (Espagne). Số dân hơn mười triệu người (10.000.000). Trắng và Đen. Trong số đó có tám vạn (80.000) người Pha-Rang-Sa. và các thứ Tây-Trắng khác đông hơn người Pha-Rang-Sa. Người đen chừng mấy ngàn mà thôi, là vì thuở xưa họ không ở xứ này nhiều và họ ở trong rừng rú bị nước độc và đánh giặc chết nhiều không kịp sanh. Ăn mặc đồ tây-Trắng, Đen theo tuất lệ nhà-uước bằng ngan nhau (Egalité), Bảy, tám trăm (7 à 800) Nhứt-Bồn, vài trăm Chinois, vài người An-Nam Bắc-Kỳ. Người Trắng, Đen làm công việc hèn hạ mỗi tháng hạn chót một trăm sáu chục đồng bạc (160\$00). Người Vàng tám chục đồng (80\$00)

Quan Giám-quốc người Trắng hiện được cử lãnh quyền sáu năm. Bạc lương và các thứ tiền thêm (Suppléments) mỗi năm một trăm hai mươi ngàn đồng bạc (120.000\$00). Mà Ngài không chịu lãnh đồng nào, giao trọn sáu năm cho nhà nước cấp phát cho những hội làm phước. Trước khi được cử, Ngài chức Docteur, chuyên nghề trồng-trĩ và nuôi loài vật bán. Dinh Ngài làm việc tại Buénos-aires ba, bốn từng lầu, khéo xứng đáng ; trong Dinh có phân chỗ các Bộ làm việc (Ministères). Quan dân đồn ông, đồn bà, con gái đến xin hầu Ngài một ngày có mấy trăm người. Song Ngài không giờ tiếp hết, cho vào mỗi ngày một ít. Tôi mặt khăng đen áo, quần Annam có đến dinh chơi. Mấy người đó họ biểu tôi làm đơn xin vào hầu Ngài, Tôi làm đơn, thì quan coi lễ-phép (Chef du Protocole), và quan Tham-Tri Bộ-Lại (Sous - Secrétaire) d'Etat au Ministère de l'Intérieur có tiếp tôi tử tế lắm. Hai Ngài có lòng giúp cho lo liệu, Song nói rằng quan Giám-Quốc mắc bàn việc lớn với các quan và dân, nên không rảnh mà cho tôi vào chào Ngài. Chớ chi tôi còn ở lâu tại châu-Thành thì có lẽ sau đặt.

Bu-ê-no-è-rơ là Kinh-Đò nước A-Danh-Tin, ở khấp biển. Số dân gần hai triệu (2.000.0000). Trong số đó có một vạn (10.000) người Pha-Rang-Sa, còn người Trắng

nước khác đông hơn người Pha-Rang-Sa. Cho này là lớn hạng nhất trong toàn miếng đất A-mê-rit-Nam (Amérique du Sud). Châu-thành rộng bốn mặt, nhờ không có núi. Đi xa mấy ngày mới gặp núi. Nhà đông, khéo, lớn, cao hết sức chừng mười hai tầng lầu là của dân. Các tòa của Nhà-nước thấp hơn. Kề sơ ít cái nhà khéo, lớn là :

Dinh quan Giám-quốc làm việc (chỗ ở nơi khác), Tòa-Thượng-Hội-Đồng (Le Sénat, Mairie, Tòa-án, Nhà-Hát-Bội, Tòa Thương-chánh (Douane), Tòa Thơ-Giây-Thép lớn bằng mười tòa Thơ-Giây-Thép Saigon, thiên hạ tới lui một ngày có gần vạn người. Còn tòa gởi đồ cách riêng xa (colis postaux). Người làm việc đẩy ngồi trong sở hết chính phần đờn bà con gái làm.

Nhà buôn-bán, nhà Bể cho vay lớn đẹp kể sao xiết.

Ở khỏi chính đờn Châu Thành, nhà trệt chừng ba, bốn thước bề cao.

Phổ phường buôn-bán rứt-rỡ như bên Tây. Ban đêm thấp đèn điện ngũ sắc trong mấy cái bản rao xin lạ lũng như cảnh tiên.

Mấy trăm cái nhà Ci-nê-ma, hát-bội, múa (Dancings). Những người hát, múa ở các nước Tây lại đây rồi mặng hạng về có người ăn lương một ngày đến năm sáu chục-đồng bạc.

Các con đường rộng, hẹp, lót gạch bằng cây, (pavage en bois) bằng đá xanh, tráng dầu hắc.

Có xe điện chạy dưới đất (Métropolitain). Xe điện chạy trên đường sắt trên mặt đất, mấy vạn xe ô-tô và ít cái xe ngựa tranh nhau làm ầm. Xe điện đi gần, xa cứ giá một cắt bạc mà thôi. Xe điện chạy ngổ nào cũng có, trừ vài cái đường rộng (avenues-Boulevards), cấm không cho vào, để cho xe ô-tô và xe ngựa qua lại mà thôi. Mấy con đường đó đẹp vô cùng, như l'Avenue de Mayo, le Boulevard de Palermo, vân vân.

Cái Avenue de Mayo rộng bốn năm chục thước, hai bên có phố buôn bán tốt trong bức nhứt; ban đêm đèn điện ngủ sắc thiệt khéo.

Cái boulevard Place Palermo rộng gần một trăm thước, dài mấy ngàn thước, đối với la Place de la Concorde và đường Champs-Élysées ở Paris. Xe ô-tô chạy liên nhau một ngày có mấy vạn chiếc chạy mau lắm, là vì một bên chạy xuôi, một bên chạy ngược.

Ngồi ghế bên đường lẽ, coi chơi quyên ăn, ngủ,

Khích một bên Place Palermo có vườn cây lớn chơi mát. Có một cái vườn E-Ba-Nho (Espagnol) cây thấp, uống vòng tròn, vòng ngan; lại có một đám mấy ngàn cây bông-hường đủ màu, tốt biết sao mà nói. Có hồ, xuống chèo chơi.

Kể một bên kia chỗ Place Palermo có vườn bách-thú vô cửa một cái bạc. Tốt bằng vườn bách-thú Paris. Nhà cầm thú khéo, đẹp. Đủ thứ loài vật các nước trong bầu-trời đem lại đó, như :

Ba con trâu nước (Hippo potames). Tôi coi ngó luôn hai ngày, không muốn coi con khác, vì xưa nay chưa thấy cho rõ ràng như bây giờ. Trong năm 1910, tôi và vợ, con tôi có qua Paris thấy hai con nhỏ nơi vườn thú Paris, nhưng mà nó ở dưới nước mãi, nên chưa bằng lòng. Ba con này cái mình bằng hai con trâu nhà và mập ú-nú như heo. Hình-thù xấu xa, tương-tợ con bù-rầy ăn đột dừa. Bốn cẳng như voi, lùn hơn trâu cày, bốn móng, cái mặt lớn quá, cái miệng rộng thỉnh-thình hai con mắt lòi ra. cái đuôi nhỏ như đuôi heo, ăn cỏ, nó ỉa cực lỏng, cái đuôi nó đánh lia, lia cực văng hai bên móng đích, không đề cực rớt ngay xuống đất như thú-vật bốn cẳng, đi chậm rãi, da đen, lông ít, thưa sưa-sài, lên trên đất một hồi, xuống nước nằm lâu, đầu mình trầm mất cả. Không nghe tiếng kêu. Nó đồng heo nhiều, đáng lẽ gọi heo nước phải hơn. Người Pha-Rang-Sa kêu là Ngựa-nước.

Ba con voi, nhiều cạp, sư-tử, beo, gấu trắng, đen, xám; vàng, ngựa-răng (zèbres), một con girafe, heo rừng, các thứ nai, hưu, các thứ bò, trâu rừng, bốn con cá phoques, các thứ khỉ; có thứ khỉ tên là Mandrille ở A-Phi-Cơ (A-frique) cái mặt nó khéo lạ, có sọc ngũ-sắc từ trắng xuống miệng, như mặt tướng hát bội An-Nam. Nó nhăng rảnh hoai, lại thêm dị kỳ nữa. Hai con Giả-Nhơn (orangs-outangs) các thứ chim, có một con chim ông Già-Đầy (Marabout) bên Đông-Pháp (có cái bản đề rằng Patric-Indo-chine, các loại chó rừng, dê rừng vân vân.

Cách một con đường có cái vườn cây cỏ (jardin botanique) ở các nước đem lại; lớn, khéo, mà không bông.

Từ chỗ Place Palermo đi thẳng lên hai ngàn thước có một cái trường đua ngựa. Đẹp, khéo hơn trường đua Paris. Từ đầu năm, tới cuối năm, mỗi ngày chúa nhật đều có đua. Bữa chúa nhật, 16 Juin 1929, tôi có đi coi. Vò cửa từ hai đồng bạc lên mười đồng bạc. Tôi mua dấy ba đồng. Trời lạnh quá, mà người đi coi có mười lăm ngàn (15.000) người. Có lò lửa tại nơi sân để cho ai muốn hơi tùy-ý. Kỳ đua nào trời ấm, thiên hạ đông xấp hai, ba. Đua sải luôn. Họ không ưa đua tể, nhảy rào, ao, đua xe. Ngựa cao gần hai thước, khối đầu tôi, vì tôi cao có một thước sáu tấc rưỡi (1m65). Có một độ hạng nhất ăn đến hai mươi bốn ngàn, bốn trăm, bảy mươi tám đồng bạc (24 478\$00). Đua tám độ, tổng cộng bạc thưởng là tám vạn, tám ngàn, hai trăm, bốn chục đồng bạc (88.240\$00) Họ đánh-eá nhiều lắm (Pari Mutuel).

Ngoài đường đi có mấy ngàn cái xe ô-tô đậu ba, bốn hàng. Sự vui kẻ không được.

Tôi có đến Tòa quan Lãnh-Sự Pha-Rang-Sa, quan Phó tiếp tôi theo phép lịch-sự. Nói chuyện lâu, Ngài kể tích ngài có thăm xứ Đông-Pháp trong năm 1924-1925. Ngài có mời tôi về nhà ăn cơm. Song tôi không dám lãnh cái ơn lớn đó. Ngài còn trẻ. Khi trước có làm Phó-Lãnh-sự bên Ko-bê, Nhứt-Bồn. Ngài không biết có người An-Nam

ở trong Châu-Thành hay không. Vì không thấy họ đến khai báo chi. Tôi tới hầu-thăm, chớ không ký dấy gì.

Khi nầy tôi nói có ít người An-Nam Bắc-Kỳ là tôi gặp mấy người Chinois nói với tôi như vậy.

Những nhà-thương của Nhà nước đều không có lấy tiền (gratuit). Từ ông quan Giám Quốc đến người cực khổ nằm phòng, ăn, uống, thuốc bằng nhau. Không phải để phòng tốt cho kẻ sang, mà để phòng xấu cho kẻ bần-hàng.

Người ở nhà đau, không किए vào nhà thương, mời thầy-thuốc đến lập tức chữa bệnh không tiền.

Tại Châu-thành, người Trắng các Nước ở đông. Mỗi Nước có lập nhà thương riêng. Người Pha-Rang-Sa có một cái nhỏ của société Philantropique. Hội này lập ra được một trăm năm nay, có sáu ngàn (6.000) người vào hội, mỗi tháng góp một đồng rưỡi bạc (1\$50). Và có người cho bạc riêng nữa. Mấy người Hội vô nằm không tiền. Người ngoài phải đóng mỗi ngày từ năm đồng bạc, sắp lên hai mươi lăm đồng. Tôi có đến thăm nhà thương, thấy có một người An-nam Bắc-kỳ đau phồi nằm chung với người Trắng, chỗ sạch sẽ vô cùng. Anh ta nói rằng làm công dưới tàu Pha-Rang-Sa đau, hằng cho lên vào nhà hơn một tháng. Bệnh bớt nhiều. Chừng mạnh theo tàu khác về Pha-Rang-Sa.

Mỗi tháng người các Nước tự họ muốn đến xứ A-Danh-Tin kiếm việc làm gần một vạn người. Ai chưa có chỗ làm liền, hay là chưa có chỗ tạm-trú, thì mấy vạn đờn ông, đờn bà, con nít nhà-nước A-Danh-Tin đều nuôi ăn, ngủ trong năm ngày tại sở Immigration (Tàn-Đảo). Rồi quá hạn 5 ngày, Nhà-nước cấp cho giấy xe-lửa, hoặc giấy tàu mà đi đến nơi làm việc, dầu xa mấy Nhà nước cũng chịu. Tôi có đến coi sở nuôi nầy, thấy mấy ngàn người đang ăn đồ tây, bánh mì. Tôi tới nhà bếp, chỗ nào đều trong sạch. Xứ A-Danh-Tin còn đất bỏ trống nhiều cầu cho người xứ khác đến cày, cấy. Có một Bà-quan,

(Femme Fonctionnaire) làm sở Immigration biết nhiều tiếng ngoại quốc (polyglotte) dẫn tôi đi coi và các nghĩa mọi sự.

Vậy thì tôi biết đăng mấy điều nhưn-đức của dân-quốc A-Danh-Tin :

1° Quan Giám-quốc cho hết sáu năm lương của Ngài cho Hội làm phước.

2° Toàn mấy cái nhà-thương của Nhà-nước không lấy tiền.

3° Chỗ nằm, ăn, uống thuốc trong nhà-thương đó có một bực mà thôi, quan, giàu, nghèo nhờ đồng nhau.

4° Nuôi đãi mấy người xứ khác đến làm ăn.

Có khi mấy điều quí này trong vạn-quốc không có.

Xứ A-Danh-Tin chuyên nghề nuôi ngựa, lừa, bò, cừu, dê, gà, vịt bán sống các xứ, và làm việc nông nữa. Có nhiều sở buôn-bán làm thịt một ngày đến mấy ngàn con súc vật, bỏ vào hộp chở bán khắp bầu trời.

Trong sở Musée, nhiều cái xương con thú đời xưa lạ lắm. Không phải người ta có ý đi tìm đàoặng. Thịnh-linh, làm việc đất, gặt, hay là gần mé biển, sông, nước đánh lòi ra, họ lượm đem về. Bắt chước làm ra nhiều cái cốt bằng cây, vôi (plâtre), gởi đi các nơi cho người ta coi.

Bến tàu làm từ khuôn bằng đá (Bassins). Mỗi khuôn chừng mười chiếc tàu đậu. Cả thấy phỏng một trăm rưởi chiếc (150). Mỗi ngày, đôi ba chục chiếc tới lui, Tôi có xuống chơi chiếc Formosa của Pha-Rang-Sa có hai người An-nam Bắc-kỳ làm công ở dưới. Tôi gặp một người nói qua đây ba lần rồi.

Cái sông La Plata lớn bề ngang mấy ngàn thước. Không có cù-lao, không núi. Đứng bên này không thấy mé kia.

---



## CHAU-THÀNH LA PLATA

Buenos-aires là Kinh-Đô xứ A-Danh-Tin và tên một cái tỉnh nữa. Chỗ tỉnh-thành Buenos-aires kêu là La Plata xa cách năm mươi sáu ngàn thước (56) Đi xe lửa một giờ rưỡi. Dân ở tại châu thành La Plata năm trăm ngàn (500.000) người. Nhà quan, dân thấp. Cao vài từng lầu là cùng. Xe điện, xe ô-tô, xe ngựa đông.

Vườn bách-thú tốt, đủ thú-vật, mà ít.

Sở musée có một cái cốt như con rồng dài hơn ba chục thước. Một cái cốt cá ông dài chừng nó. Mấy cái vỏ con trúc bẹ tròn mấy thước. Loài Rồng và trúc đời mình tiết mất hết.

Tàu tôi vô vàm sông ngày 9 Juin 1929, phải đậu xa châu-thành Bu-ê-no-ê-rơ bốn năm chục ngàn thước để thầy thuốc xét có bệnh gì có độc không. Có năm, sáu chục chiếc cũng phải chịu phép này (La quarantaine), nên đậu cách nhau một hai trăm thước ngó vui biết chừng nào.

Ngày 10-Juin tàu tôi đăng phép vào vũng ghé bờ. Chỗ này tàu đậu lâu tám ngày là tại phép hăng tàu đăng chờ hàng hóa cho kịp bộ hành phải lên ở châu-thành cả, ấy là quyền của hăng tàu như vậy. Nhà hàng ăn ngủ một ngày từ năm đồng trở lên mấy chục đồng. Tôi ở nhà hàng tám đồng bạc ông chủ I-ta-li-en, bà vợ người Pha-Rang-Sa.

Khi tôi trên tàu vừa bước xuống đất, có ông chủ của cái nhật-trình critica chụp hình tôi. Nội ngày 10 Juin, ông đem cái hình in vào nhật-trình và nói ít câu rằng tôi người An-nam, làm quan hưu-trí, có mê-day đi dạo chơi toàn cầu trái đất.

Nước nào ở đây đông đều có nhật-trình riêng. Pha-Rang Sa có nhật-trình Le courrier de la Plata đăng sáu mươi bốn năm nay (64 ans).

Trong lúc này nhằm mùa đông, lạnh ống thủy xuống còn bốn, năm chữ.

Nơi chỗ quê không nhằm mùa lúa mì, cây trái chi. Các thứ rau, cải còn nhiều. Nuôi ngựa, lừa, bò, cừu, dê, gà vịt thả đầy đồng. Đất bằng, chỗ khô, chỗ ướt. Nhà vách đất lợp rơm có ít cái cửa của kẻ nghèo.

Trong các làng nhỏ, thì đường đi không đồ đá, bùn, lầy, các thứ xe lút bánh. Nhà xóm cất lộn-xộn.

Trong châu-thành Bu-e-nô-e-rơ có chừng mười cái ga lớn xe lửa chạy các tỉnh. Mỗi lần chạy kết hơn mười cái va-gon.

Thuế nhập cảng, xuất cảng nơi cửa Bu-e-nô-e-rơ mỗi ngày nhà-nước A-Danh-Tin thu hơn một triệu đồng bạc.

Người A-Danh-Tinh lấy sữa thú vật làm đồ dǎ ngà, sừng và xương.

Cắt nghĩa chữ Buénos-ayres : Là gió tốt (Bons-airs)

Còn La Plata : Là bạc (Argent)

---

## CHÂU-THÀNH SĂO-PAULO

*Ngày 26 Juin 1929*

Tàu trở lại Santos (San-tô) đậu từ ngày 22 đến 27 Juin 1929 chạy.

Trong bữa 26 Juin tôi đi chơi bên châu-thành Săo-Paulo.

Săo Paulo là một cái tỉnh của nước Dân-quốc Bê-rê-Sinh (Brésil). Chỗ chánh tỉnh châu-Thành cũng tên Săo-Paulo. Người E-Ba-Nho viết chữ Săo-Paulo có dấu ngã.

Đi xe lửa từ Sanh-Tô qua Săo-Paulo tám chục ngàn thước (80), hết hai giờ, ba mươi phút. Hạng nhứt và hạng nhì mà thôi. Cứ hai giờ đồng hồ có một chiếc xe qua, một chiếc xe lại.

Đường núi luôn luôn. Không có đồng bằng, không có sông lớn.

Đi qua một cái đèo cao một ngàn thước. Xe ngã ngược, có dây dọi sắt chuyền trong máy điện trên núi kéo xe lên qua khỏi đèo mới xong. (Cable électrique).

Núi cây nhiều xanh tốt. Hai bên đường xe lửa, vườn trồng chuối nhiều, cam, quít, lê, bom và các thứ cây trái khác. Có chỗ đương khai phá. Không thấy súc vật nhiều nơi đồng nội. Đó là người Trắng làm phần nhiều, Người Đen ít. Nhà lợp ngói, kẽm, vàng. Không thấy nhà rơm.

Họ ở trong khe, hóc núi.

Cách mười lăm năm nay, châu-thành São-Paulo có bốn, năm trăm ngàn người mà thời (4 à 500 000), nhà ít và xấu. Bây giờ dân thêm một triệu rưỡi (1.500.000), có Nhật-Bồn và Chinois. Nhà lớn, tốt đông hết sức. Châu-thành mở rộng ra ở trên những cái nong, gò, là vì xứ núi. Nhà quan, dân ở trên chót gò cao rồi, mà còn làm thêm mười lăm, hai mươi tầng lầu nữa. Vậy kể sự cao của cái nong và của cái lầu, có cái nhà cao hơn một trăm thước. Dưa riền gò, trên chót gò, dưới hồ đều đầy nhà. Xe đủ thứ chạy cùng cả. Có nhiều cái cầu sắt (Viaduc) làm ngang qua gò này, gò kia cho người ta và xe đi, ngó xuống thấy mấy dãy phố dưới sông thiệt ngập.

Nội trong mười lăm năm mà châu-thành lớn thêm hai ba phần là mau hết sức. Nhờ người các nước đến làm nghề nghiệp, mở nhà máy đủ thứ, mở đất trồng trỉa.

Tục người Trắng làm nhà trong chỗ quê. họ không đề cây lớn che lợp khuất nhà. Nên thấy nhà đỏ lòm vui quá.

Cất nghĩa chữ São-Paulo : Là ông Thánh Saint Paul.

## CHÂU-THÀNH VIC-TO-RI-A (VITORIA)

*Ngày 30 Juin 1er Juillet 1929*

Châu-Thành Vi-tô-ri-a (Victoria), nhỏ mà ngộ, thuộc về dân-quốc Bê-rê-sinh (Brésil) có chừng ba, bốn chục

ngàn người Trắng, Đen (30 à 40.000). có chinois và Nhứt-Bồn. Người Đen đông lắm. Hết thấy ăn, mặt theo Tây. Đi chung có. — Trắng, Đen theo lệ-luật ngan vai (Egalité). Người Bút-Tu-Ga và E-Ba Nhỏ (Portugais, Espagnols) ưng kết vợ chồng cùng người Đen.

Nhà nhỏ, một hai tầng lầu mà thôi, ở trên núi hết, vì không có đất bằng nhà nghèo vách đất, lợp rơm, tranh, hoặc lá chi đó, Châu-Thành nhỏ như một cái làng.

Dinh Quan Giám-quốc, hai tầng lầu, khéo và lớn hơn hết cả trong Châu Thành. Trống Nước Bé-rê-sinh, mỗi tỉnh cử riêng ông Giám-quốc tỉnh ấy. Các ông Giám-quốc tỉnh tòng quyền ông Giám-quốc-Lớn ở tại Ri-ô-đê-Da-nê-ro (Rio-de-Janeiro). Buổi chiều ngày 30 Juin, châu-thành làm lễ mừng quan Giám quốc tỉnh này lãnh chức đăng một năm-Vài trăm linh đội nón cát-kết-bạn quần-áo ka-ki, đi dày và ghệt da đen, bốn, năm ông quan cỡi ngựa cao, kèn, nhạc duyệt binh, đi các đường lớn. -Tối thấp đèn sán lò.

Có Xe-diễn chạy trên đường sắt và xe ô-tô. Không thấy xe ngựa đưa người.

Thấp đèn diễn cùng.

Tàu đậu tại vũng dừa sông vài ba chiếc, chở cả phé (café) đi bán các nước. Từ ngoài biển vô đến châu-thành, hai bên sông núi đá hết thấy. sông rộng chừng ba trăm thước. Tàu không lên xa nữa, vì sông hẹp và cặng. Núi nhiều lắm, nên cảnh trời sanh đẹp.

Trong mấy xứ tôi đã coi rồi, thấy đủ thứ trái cây, củ như bên Đông-Pháp và bên Tây. Người Trắng, Đen đều ăn cơm, bánh mì, khoai-lang, khoai-tía- khoai-mỳ, khoai-sắng, khoai-từ, khoai-môn, bắp kê, bobo, các thứ ớt, ớt-hiêm hay bà ớt mọi, nưa, gừng, khế, sả, các thứ chuối thơm, mít sa - kê, đào-lộn-hột các thứ dưa, bưởi, cam, quít, chanh, ổi lựu, dừa, thù đủ lớn bằng cái đầu người ta các thứ bầu, bí, xoài mùa này mới trở bông. Có nho, lê, Bom, khoai, rau hành, cải bên Tây.

Các nhà hàng cơm-tây đều có bỏ ớt vào đấm và vào cá chiên.

Đó là kẻ sơ mấy món, kẻ hết không đựng.

Cắt-ngĩa chữ Victoria: là tên Bà vua A-gơ-lê.

---

## CHÂU-THÀNH NÊU-DỐT BÊN NƯỚC ÉTATS-UNIS

---

*Ngày 19 - 20 Juillet 1929*

---

**Neuw - york Aux Etats - Unis**

*Du 19 au 29 Juillet 1929*

---

Chiếc tàu tôi đậu tại Nêu-ô-lê-an bảy ngày nên tôi đăng đi xe lửa lên Nêu-Dốt chơi.

Đường xe lửa chạy mau (Express) từ Nêu-ô-lê-an lên Nêu-Dốt là một ngàn tám trăm chín kilômètres 1809 kilômètres), hết ba-mươi-tám giờ đồng hồ (38) có một bọc hạng nhứt mà thôi, mua dấy cả đi và trở về, mà không cho bớt tiền, là vì không nhằm mùa époque bớt tiền, giá là hai trăm đồng = 200\$00 thuê một cái giường ngủ bốn đêm năm chục đồng 50.00 = một bữa ăn trên xe giá ba đồng 3\$00 cuộc Tôi đi tốn cả xe ăn ngủ tổng cộng là ba trăm đồng 300\$00.

Mỗi cái xe vagon đều có một cái phòng riêng rửa mặt, hút thuốc. Mỗi người lau một cái khăn rồi bỏ vào đồ, mỗi lần thì dùng khăn khác sạch luôn.

Trong xe, sự sắp đặt khác hơn bên Pha-Rang-Sa.

Lúc này tại xứ Etats-Unis là mùa-hạ (été) nên nóng nực.

Hai bên đường xe lửa, có chỗ thấp nước ngập, có chỗ cao, gò nông đất đỏ lôm, không có núi cao. Có chỗ trồng trĩa, có chỗ để làm rừng cây thông, cây tùng. Trồng bắp, bông dệt vải phần nhiều, lúa mì vừa mới gặt lúa gạo, cải, rau, cây trái ăn, không thấy cây chuối. Cảnh đồng quê vui.

Không thấy sông cầu và hang (tunuels) dài hai ngàn thước. Hoặc có mà khi ban đêm không thấy. Khi gần vào Nêu-Dốt, xe chung trong hang ngan dưới lòng sông Hudson dài một ngàn rưỡi thước (tunnel sous la rivière de Hudson.)

Cột giây thép và mấy tấm lót ngan dưới đường rầy (rails) đều bằng cây cǎ.

Mấy châu-thành lớn xe lửa đi qua có nhà lầu cao năm bảy tầng. Trong mấy lang xǎ, nhà của người Trắng, Đen đều nhỏ thấp, bằng gạch, ngói xám, bằng gỗ cǎ và lợp cũng bằng gỗ. Màu nóc nhà xám-trào (gris cendré), ngó không vui. Không thấy nhà tranh. Tại Nêu-ô-lê-an; xe chạy ngày 17 Juillet khi năm giờ chiều.

Tôi đến Nêu-Dốt ngày 19 Juillet, khi tám giờ mai Tối. nhà ga tên Pennsylvania. Trên xe lửa bước xuống đất tôi không biết đi ngõ nào, vì nhiều ngõ đi có thấp đèn điện, nhờ họ dắt tôi leo hai ba cái thang, rồi lên đến một chỗ rộng lắm có thiên hạ đông lo việc đi xe lửa. Cái nhà khéo, lợp gương thấy trời. Tôi đứng sững sốt, không biết đi ngõ nào, vì bốn phía có bốn ngõ lớn, phải leo thang nữa. Họ dắt tôi leo thang, rồi ra cửa đến đường cái thiên hạ, xe ô-tô biết bao nhiêu mà kể. Tôi tưởng tôi dưới âm-phủ mới vượt lên Đương - Đàng! Tôi xin cắt nghĩa sơ :

Xe lửa chạy vào nhà Ga Pennsylvania trong châu-thành phải chung dưới đất, bởi vì không chỗ trống mà chạy trên mặt đất vào thành-phố. Nên phải leo mấy tầng rồi mới ra đường cái đặng. Ở dưới mấy tầng đều có nhà

dãy làm việc, quán bán vật này vật kia. Bất kỳ ai mới đến lần đầu không biết phải hỏi thăm mới khỏi lạc. Khi tôi lên đường cái thấy mặt trời, mới hay khi này ở dưới cái hầm (caves).

Còn ai muốn đi xe điện dưới đất (métropolitains) thì cứ đi theo đường dưới hầm (sonterrains) lại gần gần một bên.

Lên trên mặt đất rồi tôi đi coi chung quanh bốn mặt nhà ga khèo, cao vài chục thước khác ga Paris, vì ga Paris có một mặt ra vào mà thôi une seule facade). Bốn phía có đường cái phân biệt phố nhà buôn bán.

Nhà Giấy-thép-chánh (La Poste centrale) ngó qua một mặt nhà Ga. Lớn, khèo, cao vài chục thước. Mấy chỗ làm việc (guichets) có rào song đồng-thau. Thấy ít đờn bà làm việc. Thiên hạ tới không bao nhiêu, vì nhiều nhà giấy-thép nhánh trong châu-thành.

Phòng ngủ, mỗi đêm từ ba đồng đến mười lăm đồng bạc. Tôi thuê phòng gần nhà Ga, bốn đồng bạc-một đêm. Mỗi món ăn từ bốn cắt sắp lên. Một chén ca-phê, sữa, một cắt bạc, mỗi chai limonat một cắt, bạc đông-Pháp.

Mấy năm này, nhà nước cấm buôn-bán các thứ rượu say. Bây giờ ăn cơm, uống nước lạnh, hay là sữa.

Mỗi ngày tiêu xài tại Nêu-Dốt tám đồng bạc vừa.

Trong hai ngày 19 và 20 Juillet tôi đi chơi cũng. Mà thể nào khắp hết đặng.

Nước Etats-Unis là Dân-quốc An-Gô-lê, mà không theo nước An-Gô-lê bên Tây-chia làm bốn mươi tám tỉnh (48), dân một trăm hai chục triệu (120.000.000). Trong số đó có ba chục triệu người Đen (30.000.000 nègres). Kinh đô là châu-Thành washington là nơi quan Giám-quốc ở và các Bộ làm việc. Dân kinh-đô có năm trăm ngàn người (500.000). Đi xe lửa năm, sáu giờ đến Nêu-Dốt.

Châu-thành nêu-Dót là nơi buôn-bán lớn hơn hết trong nước. Dân có bảy triệu người (7000.000) đông hơn hai phần dân Paris. Còn sự buôn bán đứng hạng nhì trong Bầu-Trời, nhượng châu-thành Lon-đon (Londres) bên nước An-Gơ-lê bực nhứt.

Dân da Trắng, Đen làm ăn, ở, ngồi lộn lạo nhau.

Tôi đi dạo chung, xe-ô-tô, xe điện trên trời (tramways aériens ou élevates), xe điện trên mặt đất, xe điện dưới Âm-phủ (métropolitain). Cả thấy xe điện đỏ, giá một cắt bạc một người, bất kỳ đi xa gần.

Tôi đi các nước rồi, chỉ thấy tại Nêu-Dót có xe điện đi trên trời thôi. Xe đó chạy trên cầu (viaducs) luôn trên nhiều cái đường trong châu-thành. Hai bên đường nhà ở, phố-phường, trên đường làm cầu sắt cao chừng năm, mười thước cho xe điện chạy cùng đường mà không xuống đất. Mấy nhà Ga cũng ở trên cầu, có thang lên, xuống. Cấm không ai dặng đi bộ trên cầu. Đường dài mấy chục ngàn thước, cầu phải dài bằng đường ấy. Có chỗ quanh, quẹo, tránh, sang qua cầu này, cầu kia. Dưới cầu thì đường cái trên mặt đất thiên hạ đi bộ, xe ô-tô, xe điện chạy. Dưới Âm-phủ lại có xe điện métropolitain. Xe trên-trời thiệt lạ, nhưng mà nó che bớt sự tốt phố-nhà và cảng gió thông.

Có nhiều nhà Ga xe lửa. Nhưng mà Ga Pennsylvania và Grand central Terminus lớn và đẹp hơn cả.

Nhà quan, nhà dân, phố-phường có cái cao ba, bốn chục tầng là cùng, kể cả bề cao mấy cái tháp (tours) nhà đó rồi. Người ta nói không có cao hơn nữa. Còn thấp là bốn, năm thước. Có thứ kiểu đẹp, có cái kiểu không đẹp. Cột trụ giằng thép điện làm bằng sắt và cây gỗ to cao, khó coi.

Ở ngang nhà ga Penusylvania, có một cái nhà ngủ trùng tên Pennsylvania có hai ngàn hai trăm cái phòng (2.200).



Tại Chicago, có cái nhà ngủ tên Hôtel Stevens có ba ngàn cái phòng và mỗi phòng có phòng tắm (3.000).

Hạng nhứt trong thế-đang!

Các đường đi rộng từ bốn năm thước lên ba bốn chục thước. Trét dầu hắt, lót đá miếng, gỗ miếng, đá nhỏ, có đường lũng-lồ.

Việc buôn-bán hàng-hóa giống nhau các xứ của người Trắng. Món nào làm tại xứ, thì giá rẻ. Dân đông, nhà nhiều buôn-bán lớn, thiên hạ qua lại nhộn-nhàn cả ngày đêm. Dân dổi bày nghề-nghiệp mới luôn, giàu lớn vang-trời. Song người da Đen không giỏi và giàu bằng người da Trắng, là vì họ không ưng làm công chuyện lớn và tánh không dễ dành tiền.

Dân Chinois mấy vạn, làm ăn đủ nghề-nghiệp, buôn-bán đồ Tàu, đồ Tây, cơm Tây, cơm Tàu, tiệm thuốc Bắc, heo, gà, vịt quay, thuê phố năm, bảy chục đồng một tháng, bản treo hiệu chữ Tàu, chữ An-Gơ-lê. Đem rau-muống, trái khồ-quả bên tàu qua đây trồng bán. Ở nhiều nẻo đường đã mấy đời rồi.

Sự đẹp chung trong châu-thành có lẽ kém hơn Paris. Nhà Paris thấp hơn, mà cao đều bằng nhau và một kiểu với nhau trong một ngã đường, lại có nhiều đường rộng, chỗ trống rộng tốt lắm (Places)

Tại Nêu-Dót, không thấy mấy chỗ khéo như bên Paris là : Place de la concorde, Place des Tuileries, Avenue des champs Elysées, Avenue de l'Ecole. Militaire. Tôi có hỏi dân Nêu-Dót họ nói thiệt không có chỗ nào tốt bằng mấy chỗ đó.

Một cái musée trữ đồ xưa (musée d'arts), một cái trữ đồ trời sanh (musée d'histoire naturelle); hai cái nhập lại, kể sự lớn và số đồ trữ, thì còn thua một cái musée Le Louvre ở Paris là vì cái musée Le Louvre ở Paris là cái đền

củ của vua, lại có đồ của mấy đời vua Pha-Rang-sa và đồ nước khác để đó. Chờ nước Etats Unis thuở nay không vua chúa nên ít đồ xưa trong nước họ.

Cái vườn Bách-Thú đủ và nhiều thú vật trong nước và các nước khác đem lại. Có hai con Tê-U Rhinocéros lớn hơn con trâu nhà, mà thấp mỗi cái ba móng. Một con đực ở A-Phi cơ (Afrique) có hai sừng thấp, da ít sần sượng. Một con cái ở xứ A-si-a (Asie), không sừng, da sần sượng nhiều. Cái mình và chung hai con giống trâu-nước lăm (hippopotames). Thuở nay tôi mới gặp hai con sống lần đầu.

Châu-thành có một cái cù-lao tên Brooklin dân ở hai triệu (2000.000) đã kể vào số bảy triệu dân Nêu-Dốt. Có ba bốn cái cầu qua lại Nêu-Dốt. Tôi không đi đến đó, vì không chi lạ.

Vững tàu trời sanh rộng lăm, không núi, không cù-lao. Tàu lớn đầu sát trong bờ hơn hai trăm chiếc. Lấy sự tàu nhiều thì đứng hạng nhì trong Bầu-trời, còn vững tàu Lon-Đon bên An-gơ-lê đứng hạng nhứt.

Ý riêng tôi lấy sự đẹp trời sanh, thì có lẽ đứng sau vững Marseille, Sanh-Ga-Bô, Kohé, Yokohama (Japon) Rio-de-Ga-nê-ro (Rio-de-Janéiro au Brésil).

Có người dân Nêu-Dốt đã qua Paris, Londres, Berlin, là kinh đô Pha-Rang-sa, An-Gơ-lê và A-lê-măng, nói rằng mấy khoản tôi sánh-đối là trùng lăm. Họ lại khen rằng Paris đẹp hạng nhứt dưới Thế-Dan, unique Paradis terrestre.

Tôi là người An-nam đi qua đường vài, ngày mà dám xét các đều ấy, xin chịu lỗi cùng nước Etats-Unis.

Tại Nêu-Dốt, trong ngày 19 và 20 Juillet, tôi tưởng có một mình tôi là An-nam đi dạo-chơi vòng tròn trái đất (Touriste autour du monde). Đội nón ni xam, áo tây ni xam quần tây vải sọc rằn, dây vàng, tay cầm dù đen và áo mưa

cao-xu, đi hơ-vơ, không xin ai gởi gắm trước. Nhưng may gặp người Trắng. Đen có lòng thương người lạ (Etrangers) giúp chỉ, dắt tôi đi chỗ kia, chỗ họ toàn-vẹn cũng như các nơi tôi đã đi qua rồi. Ôn trọng đó tôi chẳng hề quên.

À tại sao đặt tên Phương-Thế-dới-mới Nouveau continent) là tên A-mê-rit-cơ (Amérique)? Là lấy tên của một ông I-ta-liên (Italien) tên là Amérigo Vespucci. Cách bốn trăm năm nay, ông có tài xê nghề đi sang các biển lớn (Grand Navigateur). Ông có qua bên xứ này, nên lấy tên Amérigo làm ra Amérique để nhớ ông luôn luôn.

Người Chinois kêu Hoa-Kỳ hay là Mỹ-Quốc. Là trong chữ A-mê-ri-cơ họ lấy chữ “A” làm Hoa, chữ Cơ làm Kỳ; họ bỏ hai chữ dĩa Mê-ri. Họ lại đặt tên là Mỹ-quốc. Là lấy chữ Mê làm ra Mỹ, chữ Cơ làm ra Quốc. Ấy là theo vần đọc.

Còn mình người An-Nam, nên kêu A-mê-rit-cơ là trùng dạng đọc chữ Amérique.

Người A-mê-ri-can (Américains) là dân Etats-Unis, có tài dời nhà đá, gạch, lầu cao vài chục thước đi chỗ khác mà còn y nguy,

Mấy ông Bát-vật chuyên về nghề đó, (Ingénieurs spécialistes) đào chừng móng nhà, kê máy, đường sắt (rails) dưới, rồi kéo lằn lằn đi mỗi ngày một hai thước mà thôi. Khi đưa tới chỗ mới rồi, không hư nứt chút nào.

Việc này khi tôi còn ở nhà, đã thấy nhứt-trình nói rồi. Nay đến Nêu-Dốt (new-york) hỏi thăm, thiệt quả có.

Các nước khác có làm được không?

Tên Nêu-Dốt là : Nêu là mới Dốt là tên một ông An-Gơ-lê Sang trọng (noble). Nghĩa là cái châu-thành mới của ông Dốt.

## NÊU-Ô-LÊ-AN (ÉTATS-UNIS-A-MÊ-RÍT BẮC)

*Ngày 16 au 24 Juillet 1929*



**New-Orléans (Etats-Unis dans l'Amérique du Nord)**

*Du 16-24 Juillet 1929*

Tàu chạy tại Vi-to-ri-a (Victoria, Brésil) ngày 1er Juillet, lên đến Nêu-ô-lê-an ngày 16 Juillet.

Khi ba giờ chiều ngày 15 Juillet, vô vàm sông Missisipi. Sông này có năm cái vàm. Từ ngoài biển vô đến đất không núi, trống bộc; hai bên bờ có cây, cỏ nhiều. Không nhà dân ở, vì đất thấp, ngập không làm chi đặng. Có các sở của nhà nước để canh-gát và cho Bi-lốt (Pilotes) ở.

Bảy giờ tối phải đậu tại sở xét bệnh truyền-nhiễm (Lazaret)

Sáng ngày 16 Juillet, mấy người thuộc dưới tàu và bộ-hành đều lên trên mấy cái nhà Lazaret. Đem đồ ăn lên đó mà ăn. Quan Thầy-Thuốc cho người đem mấy trăm cái ống hơi (gaz) xuống tàu xong cùng cả. (Fumigations). Ống hơi mua của nước A-lơ-mang (Allemagne). Việc xông này phí tổn mấy trăm, mấy ngàn đồng bạc, thì hãng tàu phải chịu trả hết.

Tàu nào ở xứ có bệnh-truyền (Epidémie) đến đây thì phải chịu phép xông như vậy (fumigations). Chiếc tàu Nhứt-Bồn này tháng trước có ghé xứ Ri-ô-đê-gia-Nê-rô là nơi có nịnh thương-hàng-vàng hay truyền-nhiễm, nên phải theo phép buộc đó (La quarantaine). Dầu dưới tàu không ai đau cũng không tránh đặng. Trừ tàu không có ghé nơi không có bệnh truyền-nhiễm mà thôi.

Nơi này, hai bên mé sông buội, rừng, cây lau, lách, sậy, nước ngập. Đất đều có chủ cả là nhà giàu bạc triệu (millionnaires) họ ở các nơi xa lắm. Bỏ không trồng trỉa chi đáng. Chỗ nào có vũng nước nhiều, có con sấu, họ bắt lấy da bán mười đồng bạc một tấm. Có heo rừng, chim, cò, le-le, vịt, ngỗng rừng, thỏ chồn quyền chủ đất được săn, bắt mà thôi.

Mấy anh Nhứt-bồn vào rừng một chập bắt tay dặng một chục con thỏ lớn.

Xong tàu rồi khi ba giờ chiều. Sáu giờ tàu chạy lên châu-thành xa một trăm ba chục ngàn thước (130 kilomètres).

Hai bên bờ sông không núi. Sông Mississipi rộng hết sức ba, bốn trăm thước như sông Sài-gòn.

Ngày 17 Juillet, năm sáu giờ sáng đến cập bờ Châu-Thành Nêu-ô-lê-an (New-orléans). Vậy thì từ biển vô đây có gần hai trăm ngàn thước (200 kilomètres) tàu chạy lải rải mười giờ đồng hồ mới đến.

Nêu-ô-lê-an của dân quốc Etats-Unis (République des Etats-Unis. Cách vài trăm năm nay, người Pha-Rang-Sa đến ở đây nhiều. Bảy giờ nhiều nhà (familles) nói tiếng Pha-Rang-Sa. Dân châu-thành có năm trăm ngàn người (500.000) người Trắng, Đen. Trong số đó có một trăm ngàn (100.000) Đen, vài ngàn Chinois và Nhứt-Bồn. Trắng, Đen, quần, áo, ăn uống, nhà ở như nhau, theo một mặt luật. Nhưng mà mỗi tỉnh có quyền làm điều lệ-riêng.

Vì như tại Nêu-ô-lê-an, người Trắng không dặng lấy vợ chồng với người Đen. Tiền làm công cao hơn người Đen, Xe ô-tô của người Trắng đưa thuê thì người Đen không dặng đi; xe điện thì người Trắng ngồi chung với Trắng. Trong các rạp hát và nơi đông, thì Trắng ngồi theo Trắng, Đen ngồi theo Đen. Người Đen được cử người Trắng làm Giám-quốc và xã-trưởng (Maires), mà không dặng cử người Đen làm hai chức ấy và cũng không dặng xin người ta cử mình. Còn sự giúp việc

của Nhà-nước và trong dân-xã, thì người Đen chẳng giúp người Trắng. Nhưng mà trong toàn nước Etats-Unis, người Đen làm quan văn, võ không chẳng chức cao bằng người Trắng.

Còn các tỉnh khác lại cho phép Trắng. Đen chung cùng nhau và lương tiền làm công một bạc, lấy vợ chồng cùng nhau

Toàn trong nước Etat-Unis, người làm việc nặng nề (cu-ly-Portes Faix) mỗi ngày tiền công mười đồng bạc Đông-Pháp (cinq dollars américains). Vì vậy nên nhà nước bầy nhiều đều khó lòng cho người Chinois và Nhật-Bồn đứng đếu tranh-danh nghề làm ăn tiền rẽ của người xứ Etats-Unis. Người da Vàng mới đến phải nạp cho nhà nước một ngàn đồng bạc (1.000\$00) rồi mới được ở làm ăn. Nước Nhật-Bồn và Trung-Hoa xin bãi lệ đó mà không được.

Phần tôi là dân Pha-Rang-Sa và đi chơi nên khỏi đóng số bạc đó gọi là bạc thế chừng (Caution)

Người Đen dờn ông, dờn bà cao, lớn, mạnh mẽ hơn người Trắng. Nhiều người cao gần hai thước. Gốc họ ở bên xứ A-Phi-Cơ (Afrique) đời xưa người Trắng đem qua hai xứ A-mê-rit (les deux Amériques) làm ăn. Bây giờ họ nói tiếng Mẹ (Langue maternelle) nói toàn tiếng An-gơ-lê, vì người Etats-Unis gốc An-gơ-lê. (Anglais)

Không có đòn bà làm cu-ly.

Châu-thành nhà ở hai bên mé sông. Chánh chỗ châu-thành về bên mé sông tay trái. Vài cái nhà cao hơn mười tầng là cùng. Nhà thấp hết sức chừng ba bốn thước. Nhà đều có cửa lưới sắt (toile métallique) vì sợ muỗi nhiều.

Có một cái đường phố buôn bán to hạng như tên Rue du Canal. Rộng ba chục thước, dài sáu, bảy trăm thước. Phố cái cao quá, cái thấp quá, coi không khéo. Mấy cây trụ giằng thép, điện bằng sắt và bằng cây gỗ to, cao làm mất sự khéo. Các đường khác toàn trụ gỗ mà thôi.

Có vài cái boulevards dài, rộng, trồng cây và nhà ở hai bên tốt.

Những đường đi có trét dầu hắc, lát đá miếng, cây miếng, đá nhỏ ; nhiều cái đường dễ dắt không mà thôi. Xóm buôn bán và ở sạch có, dơ có.

Xe điện chạy trên đường sắt và xe ô-tô đưa khách. Xe ô-tô, xe ngựa, lừa chở đồ. Nhiều người đôn bà Trắng, Đen cầm lái xe ô-tô đưa khách (chauffeuses d'autos publiques). Giá xe điện mỗi người một cắt, xe ô-tô hai cắt, vì xe ô-tô chạy mau hơn xe điện.

Nước Etats-Unis làm xe ô-tô nhiều, bán rẻ. Nên người bán bánh, kẹo, ca-rem (crème) chở bằng xe ô-tô bán dạo cùng xóm.

Tàu đi các xứ dân tại bến mỗi ngày sáu chục chiếc ; không kể tàu nhỏ. Ở đây tàu chở nhiều bông vải lấy hết rồi (coton égrené) đem bán các xứ.

Cắt nghĩa chữ New-Orléan : Là tên một Châu-Thành bên nước Pha-Rạng-Sa.

---

## CHÂU - THÀNH GA - VÊ - TON

*ngày 26-27 Juillet 1929*

**Galveston, (Etats-Unis).**

*26-27 Juillet 1929.*

---

Tàu tới Ga-vê-Ton ngày 26 juillet. Vậy từ Nêu-ô-lê-an xuống đây hai ngày.

Ga-vê-Ton (Galveston) là châu-thành ở dựa biển Atlau-tique, đất bằng, thuộc nước Etats-Unis. Số dân sáu chục ba ngàn người Trắng và Đen (63.000). Nhà quan, dân thấp, nhỏ, kiểu tầm thường, có một đôi cái cao vài ba tầng lầu. Nhà toàn gạch, ngoài và toàn cây, vàng gỗ. Sở

Giấy-Thép nhỏ mà khéo. Nhiều đường đi chưa đổ đá. Có xe ô-tô, xe điện, không xe ngựa đưa khách. Ở đây người nghèo dùng xe đạp, bicyclette, nhiều hơn các châu-thành tôi đã viễn rồi.

Các phố có hàng ba rộng đi khỏi nắng, mưa. Buôn bán tầm thường. Bông vải lấy hột rồi và Sanh (soufre) chở tàu bán các nước nhiều lắm.

Mỗi ngày vài chục chiếc tàu đậu nơi vũng.

Sự khéo đẹp Ga-vê-Ton thua Sài-gòn nhiều.

Bên nước Pha-Rang-Sa và các nước tôi đã đến rồi không làm nhà ga xe điện cho hành-khách đứng chờ. Cứ đứng đờn đường đợi xe đến, nhảy lên, có ít nước làm nhà ga xe điện vì đường hẹp và sợ án-hết phố-phường.

Nghĩa tên châu-thành Ga-vê-Ton =

Ga-vê là tên ông quan sáu E-Ba-Nho. Ton là châu-thành.

Nghĩa là châu-thành của ông Ga-vê.

---

## CHÂU-THÀNH CƠ-RI-TÔ-BAN

ngày 1-2 Aoút 1929.

### **Cristobal (République de Panama)**

*1-2 Aoút 1929.*

Đến Cơ-ri-tô-ban ngày 1er Aoút. Vay từ Ga-vê-Ton xuống đây năm ngày.

Cơ-ri-tô-ban (Cristobal) hay là Cô-lon (colon) là một châu-thành ở mé biển Atlantique, nơi vòm kinh Panama. Núi xanh nhiều có dừa cây xoài, cảnh đẹp, thuộc về dân-quốc Pa-na-ma (République de Panama) của người E-Ba-Nho (Espagnols). Số dân châu-thành Ba chục ngàn Trắng, Đen 30.000. Số dân Chinois đông, buôn-bán đồ tây lớn, làm đủ nghề. Mỗi người có nạp một ngàn đồng bạc Đồng-Pháp cho nhà-nước rồi ở làm ăn. Có ba chục người



Chinois theo tàu này về xứ, ba người đi hạng nhứt, mỗi người năm trăm đồng bạc về tới Kobé, hai mươi bảy người (27) đi hạng ba mỗi người một trăm rưỡi đồng bạc về tới Kobé.

Nhà quan, dân, phố nhỏ, gạch, ngói, cây váng gỗ, kiểu làm thường. Đường có trét dầu hắc, xe ô-tô, xe ngựa đưa khách. Không xe điện. Đi bộ vòng châu-thành một giờ cùng, vật hạng xứ khác đem lại bán mất xấp năm, bảy giá tại gốc. Thuốc nha-phiến (opium) một lượng gần một trăm bạc.

Trong ngày 10-18 juin 1929 tàu đậu tại Bu-ê-nô-sê Bu-nos-Aires-Argentine) có chở mấy ngàn con cừu làm thịt rồi để nguyên con lột da bao vải, và mấy ngàn con bò làm thịt rồi sả hai bao vải đem vào phòng lạnh (chambres frigorifiques). Đã hơn một tháng rưỡi rồi, nay đến đây đem lên bờ còn tươi xanh !

Tàu đậu tại vũng mỗi ngày mười chiếc.

Lấy tên ông Cristophe Colomb đặt tên châu thành Cristobal.

---

## CHÂU - THÀNH BALBOA hay là PANAMA

2-Août 1929

---

Đầu kinh Ba-na-Ma, kế bên mé biển Pacifique, có một châu thành tên Balboa hay là Ba-na-ma, thuộc dân quốc Panama của người E-Ba-Nho. Dân châu thành sáu vạn (60.000) Trắng, Đen. Có Chinois nhiều.

Nhà đồng. Tàu tại vũng chừng bốn năm chiếc.

Tàu tôi chạy qua, không ghé, mà thấy rõ ràng.

Balboa là tên ông E-Ba-Nho đi biển (navigateur)

## KINH BA-NA-MÀ (CANAL DE PANAMA)

2 Août 1929

Dưới thế-gian, người ta đào hai cái kinh dài là: Suez và Ba-na-ma.

Trong sách tôi sang Pha-Rang-Sa, đã kể chuyện kinh Suez rồi. Nay xin dẫn tắt kinh Ba-na-ma, xứ này thuộc dân-quốc Ba-na-ma của người E-Ba-Nho (Espagnols)

Ông Ferdinand de Lesseps, người Pha-Rang-Sa, đã đào kinh Suez xong rồi. Ông lại lập hội đào kinh Ba-na-ma.

Hai hội Pha-Rang-Sa (deux ciës Fses) lập trong năm 1880-1894 và 1894-1904.

Ngày 1er janvier 1880, hội làm lễ mừng lập hội được

Ngày 20 janvier 1882, khởi công đào.

Janvier 1893, ông Ferdinand de Lesseps và con trai ông tên Charles de Lesseps bị tòa án Paris làm án mỗi người năm năm (5 ans) tù, vì bị cáo tiêu bậy tiền hội, Tòa chống án phá án của người con; phần ông, tòa án làm lơ, vì tuổi cao, thân yếu, trí lẫn.

Décembre 1893, ông Ferdinand de Lesseps qua đời, dặng tám mươi tám tuổi (88 ans).

Năm 1901 người Pha-Rang-Sa thôi đào, vì hết tiền.

Bởi vậy, dân A-mé-cans (Américains) là dân États-Unis, lo liệu đào tiếp theo.

Ngày 28 juin 1902, quan Giám-quốc États-Unis ký chỉ-du cho làm kinh Ba-na-ma. Chỉ dụ ấy ra trước hai năm người Pha-Rang-Sa ngừng công.

Ngày 22 Mars 1904, hội-đồng đào kinh nhóm commis-sion du canal).

Ngày 4 Mai 1904, người A-mé-ri-can khởi sự đào.

Ngày 1er juin 1904 ông Wallace là người A-mé-ri-can lãnh chức Bất-Vật làm chủ (Ingénieur en chef)

Ngày 1er janvier 1915, đào rồi, cho tàu chạy.

Vậy người A-mé-ri-can làm mười một năm xong (11 ans).

Tổn phí tính theo bạc A-mé-ri-can, mỗi đồng (bằng hai bạc Đông-Pháp).

Người Pha-Rang-Sa đào, rồi bỏ, thì tốn hết  
bạc A-mé-ri-can, hai trăm sáu chục triệu : \$265.000.000.00

Người A-mé-ri-can đào xong tốn ba-trăm-  
bảy mươi lăm triệu. . . . . 375.000.000.00

Phải mua lại cái quyền đào của hội Pha-  
Rang-Sa, bốn chục triệu. . . . . 40.000.000.00

Phải mua lại cái quyền đào của nước  
Ba-na-ma, mười triệu. . . . . 10.000.000.00

Từ năm 1913 sắp về sau luôn luôn,  
người A-mé-ri-can phải nộp cho nước Ba-  
na-ma mỗi năm một số bạc đồng hai trăm  
năm chục ngàn. . . . . 250.000.00

Cái kinh bây giờ thuộc về nước États Unis. Cho nên  
tàu mỗi lần đi qua kinh phải đóng thuế cho người A-  
mé-ri-can, tùy lớn, nhỏ. Tàu buôn đóng mắc hơn tàu binh  
và tàu nhà nước. Chiều theo số chở mạnh mấy ton (mỗi  
ton nặng một ngàn cân tây);

Chiếc tàu Nhứt Bồn La Plata Maru chuyển này phải  
đóng mười lăm ngàn đồng bạc Đông-Pháp. . . 15.000\$00

Mỗi ngày, chừng sáu, bảy chiếc tàu đi qua; còn đi lại  
cũng số đó là cùng. Chiếc vô trước cứ đi trước, chiếc vô  
sau phải theo sau, không được tranh đi trước. Mỗi chiếc  
có Bi-Lốt dẫn đường.

Ban ngày, tàu được phép vào hai đầu kinh. Ban đêm  
không được phép vào, mà được phép ra, vì vào khi xế,  
thì phải ra cửa bên kia ban đêm. Hai đầu kinh giáp biển  
liền, chạy tám giờ đồng hồ hết kinh.

Kinh dài tám chục ngàn thước, , , , , 80 kilomètres  
Rộng hết sức; ba trăm thước, , , , , , 300 mètres  
Bề rộng nhỏ hết sức, một trăm thước, , 100 mètres  
Địa phận thuộc về kinh, mỗi bên xa ra mười  
ngàn thước, , , , , , , , , , , 10 kilomètres

Chỗ nào kinh đi ngang qua mấy cái vũng nước trời sanh trong ngọt, (Lacs) thì bề ngang cái kinh rộng nhiều, không kể. Trọng mấy chỗ đào mà thôi.

Trong kinh có làm sáu cái học-đôi ngăn nước (écluses jumelles), thành mười hai cái chiếc (12), bằng đá, xi-xăng, cửa sắt, cho thường đủ nước sâu tàu chạy mới đặng.

Bề dài mỗi học, ba trăm ba thước, , , , 303 thước

Bề ngang mỗi học, ba chục ba thước, , , , 33 id

Bề sâu mỗi học, hai chục năm thước, , , , 25 id

Học làm tại nơi này :

Bên đầu kinh tên Gatun về phía biển Atlantique, ba cái đôi, thành sáu cái 6 cái. Chính giữa kinh chỗ Pédro-Muguel, một cái đôi thành 2. Bên đầu kinh tên Miroflare, về phía biển Pacifique, hai cái đôi, thành bốn 4 cái.

Học đôi cả, là một bên để tàu đi qua, một bên để tàu đi lại. Thường có một chiếc qua vừa đến học, và có một chiếc khác đi lại cũng vừa đến học. Nên phải làm học kế nhau (écluses jumelles), cho mỗi chiếc vào học rồi, ra học chạy luôn khỏi tránh đợi nhau.

Khó cắt nghĩa những cái lắt léo trong mấy cái học. Tài vô cùng về sự gầy dựng nó ra, xin dẫn sơ, chớ dẫn hết, thì mấy trăm tờ giấy cho vừa.

Có nhiều cái đập xi măng làm riêng chỗ khác để tháo nước trong kinh ra bớt, khi nào nước nhiều quá sợ nó tống kinh bề, còn mấy cái học tàu vô là riêng cho tàu.

Vậy sáu cái học đôi kể đó thường có nước đầy luôn và đóng cửa cầm nước. Có máy điện cho nước ngoài kinh vào học. Nước vô, ra, thì chung dưới đáy học, không phải vô, ra cửa, vì sợ nó tống mạnh hư hại.

Tàu đến học, ngừng lại. Trong học phải cho mặt nước ngang cho tàu đậu, rồi mở cửa tàu vào. Cứ vậy mà làm chỗ tàu vào, ra mỗi học. Hai bên học, bờ đá, xi măng, mỗi bên ba chiếc xe máy điện (locomotives à moteur)

bánh xe sắt trơn chạy trên đường sắt trơn, lại có bánh xe răng cưa chạy trên đường sắt răng cưa *roues ordinaires sur rails ordinaires, roues dentelées sur rails dentelés*) cả sáu chiếc cột giằng sắt kéo tàu đi chậm như người đi và giữ tàu ngay dữa hộc khỏi đụng vào vách hộc. Bánh xe răng cưa đi cho khỏi trượt thối luôi.

Cộng bề dài sáu cái hộc chiếc là một ngàn tám trăm mười tám thước (1.818 mètres) còn bao nhiêu tàu chạy trong kinh thường.

Mấy cái hộc đồng như hộc các sông bên Tây và mấy cái hộc sửa tàu Saigon (kêu là U):

Kinh Ba-na-ma đẹp quá. Tôi muốn qua lại đôi, ba lượt mới phỉ, vì có núi xanh, rừng xanh, làng xã hai bên, xe lửa, xe ô-tô chạy một bên mé kinh. Tàu chạy chen, quanh, queo trong kẹt núi, kẹt rừng, mát mẻ.

Đường kinh không ngay thẳng, tại phải tránh núi nhiều. Gặp núi đá cứng, cao một trăm thước không tránh đừng phải xẻ hai, Lại phải chiều theo chỗ có hồ nước trời sanh (*lacs naturels*) đừng bót công đào.

Cái kinh Suez ngay thẳng, hai bên toàn cát, trống trải, không núi, không rừng, không nhà, nóng nứt. Buồn, thì cái cảnh trái với kinh Ba-na-ma lắm. Còn sự bề dài, hai cái kinh gần bằng nhau. Trong kinh Ba-na-ma có mấy vạn con chim Nhà-bè xám, nhỏ hơn chim Nhà-bè trắng Đông-Pháp. (*Pélicans*)

---

## CHÂU-THÀNH LÔ-AN-DÊ-LÊ.

*Ngày 11 - 14 Août 1929.*

---

**Los-Angeles (Etats-Unis).**

*11 - 14 Août 1929.*

---

Ngày 11 Août 1929, khi một giờ xế, tàu cập bờ châu-thành Lô-An-Dê-Lê gần biển. Vậy từ Pa-na-ma lại đây mười một ngày.

Tên Los-Angeles là tiếng E-Ba-Nho, nghĩa các Vị Thiên-Thần. Châu-thành của Dân-Quốc Etats-Unis. Dân có một triệu rưỡi (1.500.000) người Trắng, Đen. Có mấy vạn Nhựt-Bồn và Chinois. Chánh rừng châu-thành ở xa biển bốn chục ngàn thước, xe điện chạy bốn mươi lăm phút, giá chính cắt bạc. Nửa giờ, một chiếc vô ra. Đất bằng trồng, trồng, nuôi thú vật. Nhà quan, dân, phổ khèo, có cái cao hơn mười tầng. Buôn-bán, làm ăn lớn, vì dân đông.

Có Ba-lon (Ballons) thả lên trời, giầy dưới đất niếu đứng một chỗ. Dưới Ba-lon, treo một cái bản bằng thứ chi nhẹ, viết chữ rao buôn-bán, hoặc làm việc chi.

Xứ này có hơn một ngàn cái mạch dầu lửa, tìm được mười lăm năm nay. Những sở máy làm dầu đồng kê không xiết. Nhiều chiếc tàu chở toàn dầu đi bán xứ khác.

Kể bên cửa biển, có một châu-thành nhỏ tên San-Pedro, nghĩa là của ông thánh St Pierre, ấy là tiếng E-Ba-Nho. Dân hơn một vạn (10.000) Trắng, Đen, Nhựt-Bồn và Các-chú. Nhà thấp, vài ba tầng lầu, ở trên gò-nồng, núi châu-thành thuộc Etats-Unis.

Cách mười ngàn thước, có một châu-thành tên Long Beach, theo tiếng An-gơ-Lê nghĩa là cái Bãi-Dài, vì nó ở dọc biển. Dân hai trăm ngàn (200.000) Trắng, Đen, Nhựt-Bồn và Các-chú. Có vài ba cái nhà cao mười tầng. Còn bao nhiêu thấp, nhỏ. Thuộc của Etats-Unis. Có thả Ba-lon treo bản rao như nơi Lô-An-Dê-Lê.

▲ Bên tàu châu-thành Lô-An-Dê-Lê trong sông, gần biển chứa mỗi ngày gần một trăm chiếc tàu. Toàn người Trắng làm thuê khiên chở đồ lên xuống tàu, tiền công một ngày hơn mười đồng bạc. Không cho người Đen làm. Ấy là theo tục xứ (Coutumes locales).

Trong ba châu-thành này về sự buôn-bán, xe, sạch-sẻ đều đồng như các chỗ người Trắng ở. Kề riêng mất ngày giờ. Kề sự lạ đáng hơn.

Chỗ này, Nhà-Nước nghiêm về sự người Ngoại Quốc, vì nghi đền làm đều hại.

Tàu tôi cập bờ ngày 11 Aoút, khi một giờ xế Quan sở Tân-Đảo xuống xét Bát-Bô khi hai giờ rưỡi, cho phép những người Trắng lên bờ liền. Còn tôi và hết thấy người Da-Vàng (Jaunes) bị cầm lại dưới tàu. Qua ngày 12 Aoút, khi mười hai giờ mười lăm phút, tôi và một người Nhựt-Bôn, ba người Các-chủ là người Vàng đi tàu hạng nhứt được phép đi dạo phố. Còn mấy trăm người da Vàng là Nhựt-Bôn, Các-chủ đi hạng ba không được lìa tàu trong bốn ngày đậu tại vũng. Mấy người làm việc dưới tàu cũng phải có giấy phép mới được lên đất.

Lúc mười giờ sớm mai, ngày 13 Aoút, tôi đến thăm Quan Chánh-Lãnh-Sự Pha-Rang-Sa (Consul général). Ngài có lòng thảo mời tôi ăn cơm với Ngài. Nhưng mà tôi không dám nhận. Tôi mặc đồ An-Nam, nói chuyện xong rồi tôi đưa cho Ngài một cái tờ kê sự Sở Tân-Đảo làm ngặt. Ngài nói sẽ gởi về Quan-Chánh-Sứ Pha-Rang-Sa ở tại Washington là Kinh-đô nước Etats-Unis, (Ambassadeur de France à Washington) đăng cho Ngài liệu xét nghĩ. Cái tờ tôi viết như vậy :

« Los-Angeles, ngày 13 Aout 1929

« Cùng Quan Chánh-Lãnh-Sự Pha-Rang-Sa ở tại Los-Angeles, Califormie.

Kính bầm Ngài,

«Tôi là dân Pha-Rang-Sa thuộc xứ Đông-Pháp. Tôi đi «chơi vòng tròn trái đất đi hạng nhứt dưới tàu Nhựt-Bôn La Plata Maru. Ngày hôm kia, tàu đến khi một giờ «xế. Lối hai giờ rưỡi, hai ông Quan sở Tân-Đảo xuống «tàu xét Bát-Bô, xong rồi, cho phép mấy người Trắng «đi tàu lên bờ liền. Có một ông coi Bát-Bô của tôi rồi nói «tiếng Pha-Rang-Sa với tôi rằng đề rồi ông sẽ xét riêng « phần tôi.

Té ra, đến ngày hôm qua, mười hai giờ mười lăm  
« phút, buổi trưa tôi cùng những người da Vàng đi  
« tàu hạng nhứt mới được phép đi chơi Châu-Thành.

« Tôi trình Bát-bô của tôi quan Lớn coi trong đây  
« để rõ ràng tôi là dân Pha-Rang-Sa mà họ không  
« kể. Tôi phiền hết sức cách đãi như vậy những tôi  
« quá, làm tôi mất ngày giờ, nên tôi phải bớt việc tôi sắp  
« đặt đi chơi.

« Xin quan làm ơn cho nhà nước Etats-Unis hay  
« các lời tôi thang đó.

« Xin Ngài hãy nhận cái tình tôi kính trọng Ngài sáu.

« Tên tôi là Bùi-thanh-Vân, quan hưu trí ở đường  
« Jules Ferry tại Huế, Trung kỳ, thuộc Đông-Pháp.»

Tôi chép tờ chữ Pha-Rang-Sa luôn đây :

Los-Angeles, le 13 Août 1929.

« A Monsieur le Consul de France à Los-Angeles,  
Californie.

Monsieur le Consul,

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que je suis  
« Citoyen Français de l'Indochine française. Je fais  
« le tour du monde à bord du navire japonais La  
« Plata Maru à titre de passager de 1<sup>ère</sup> classe. Ce  
« bateau est arrivé, avant hier dans le port à une  
« heure de l'après-midi. Vers deux heures et demie,  
« deux fonctionnaires du service de l'Immigration sont  
« venus contrôler les passeports et n'ont autorisé que  
« les passagers blancs à descendre à terre. L'un d'eux  
« a pris connaissance du mien et m'a dit en français  
« qu'il reverrait mon cas plus tard.



« Or, seulement, hier, à midi quart, j'ai reçu la  
« permission d'aller en ville en même temps que les  
« voyageurs jaunes de première classe. Dans ces con-  
« ditions ma qualité de Français nettement mentionnée  
« dans le passeport que je vous communique a été mé-  
« connue. Très peiné d'un tel désaveu, lequel m'a cau-  
« sé un sérieux préjudice moral et la restriction de  
« mon projet d'excursions, faute de temps, je viens vous  
« prier de bien vouloir, à toutes fins utiles, transmettre  
« mes doléances à l'autorité des Etats-Unis.

« Veuillez agréer, Monsieur le Consul, l'hommage  
« de mon profond respect. »

« Mr Bui-thanh-Vân, Fonctionnaire retraité, rue Jules  
« Ferry, à Hué, Annam, Indochine Française. »

Ấy đó, lấy sắc da làm đầu. Phải chiếu quyền tục  
mỗi nước.

Xứ này đương mùa hạ, người Trăng di dầu trần  
ngoài trời nắng

Bên nước A-mê-ri-cơ, dùng nón lá, lát, rơm, Ba-na-ma.

Nhiều châu-thành đã cấm triệt những nhà gái, (mai-  
sons de tolérance). Song le, cho phép nhà hàng cơm  
nhà hàng rượu mời đàn bà, con gái đến cầm khách  
nhảy đầm. Người khách ưng nói chuyện cô nào thì  
phải đãi cơm, hay là rượu cho cô đó. Nhảy đầm, mỗi  
lần phải trả tiền từ một cắt bạc trở lên năm, bảy cắt cho  
chủ nhà hàng, giá cao thấp, tùy nhà hàng lớn, nhỏ. Chủ  
nhà hàng phải chia tiền thâu cho đàn bà. Nhảy quận  
rào trả tiền liền, quận là hết vòng, chừng năm mười  
phút đồng hồ.

Trừ Sánh-ga-bô và Co-lom-bô, trong các xứ tôi đi rồi  
đều thấy nhiều thứ trái cây bên Đông-Pháp. Nhưng mà  
không thấy trái và cây mãng-cầu an-nam, mãng-cầu  
Xiêm, mãng-cụt, nhãn, vải. Hỏi thăm trong đồng có hay  
không ; mà không ai hiểu.

Bên phương thê-dới-mới (nouveau-monde ou Améri-que chỏ này là châu-thành chỏt tôi đèn.

Ngày 14 Aout 1929, ba giờ chiều, tàu chạy thẳng về Nhứt-bồn ; chừng mười bảy (17) ngày sẽ đến Yokohama (横濱)

---

## NHỰT - BỒN

---

*Từ ngày 31 Aoút đến ngày 2 Septembre 1929.*

Bữa 31 Aoút 1929, khi bảy giờ sáng, tàu đến Yokohama 横濱. Vậy thì từ Lô-An-Dê-lê sang qua biển Pacifique cho đến Yokohama là mười bảy ngày trọn. Hồi ở dữa biển, nhằm ngày 26 Aoút, bị bão lớn mười giờ đồng hồ. Sóng nước vô tàu, nhưng mà không có sự chi hại. Trong mấy tháng tôi đi, có một ngày đó là nặng lắm mà thôi.

Yokohama có chừng sáu trăm ngàn dân. — Trong năm 1923, tôi đã xem rồi. Bảy giờ tôi không cần biết. Nền ngày 31 Aoút, khi tám giờ hai mươi phút buổi mai, tôi nhảy lên xe lửa express đi hạng nhứt xuống xứ Nagasaki (長崎) đặng sang tàu về thẳng Hong-Kong. Đường xe lửa dài một ngàn năm trăm ngàn thước (1500 kilomètres), chạy hai mươi chính giờ đồng hồ (29 heures), giá bạc ba chục đồng. Đi dọc đường núi xanh nhiều, những cây thông, cây tùng, cây sầu-đầu, cây tre, Đồng bằng ít lắm. Trồng lúa, kê, bo-bo, bắp, bí, bầu, dưa, cải, các thứ cũ, bông-sen, cam, trái-mận, dưa-hấu, nho, bom, bo, (poires: bết (pêches), hồng. Nhiều cái sông rộng đến một ngàn thước bề ngang mà cạn hết nước, bày đầy cát, đá sạn. Con nít đi ngan qua thong thả. Có cầu sắt và xi-măng.

Sút vật nhà bốn cẳng thì dời nơi khác cho ăn, không thấy, vì nhằm mùa trồng trĩa sợ đề gần nó ăn phá. Còn loài chim cũng vắng vẻ. Có một đôi con đều bay trên trời và đứng dưới đất chực cá, chuột, rắn bắt ăn.

Ở nhà quê, ít dùng xe ô-tô. Thỉnh thoảng thấy một cái xe ô-ô chạy rầm-rầm trên đường xấu lăm đồ đá, hoặc đất không. Trong những châu-thành cũng có đường đi tẻ như vậy. Nơi mấy cái ga xe lửa lớn có vài chiếc xe ô-tô thấp-thoán đến đó. Đờn-ông, đờn-bà, bò, ngựa, xe gỗ chở đồ. Đờn-ông và đờn-bà ngồi xe đạp (bicyclette) đi làm ăn, chứ không phải đi chơi.

Dọc đường, nhà ở và lò-máy đông mà nóc xám như bên A-mê-ri-cơ Bắc. Trong đồng, số một ngàn cái nhà tranh váng, thì có một cái nhà gạch, ngói. Mỗi ngày, ba chiếc xe express chạy ngan qua lại, còn xe chạy chậm thêm nữa. Cảnh dọc đường xe lửa đẹp như đường cái quan từ Saigon ra Hanoi bên Đông-Pháp.

Nơi các ga, có bán cơm, cá, rau, cải, đựng trong hộp sạch và khéo, lại với bình đựng nước chè. Cả một hộp cơm và một cái bình có nước chè bằng sành giá bốn cắc bạc cả thấy. Chẳng hề có bán bánh mì nơi ga nào !

Ban đêm, nước Nhựt-Bồn như con rồng chói sáng ngời. Từ nhà lớn cho đến nhà tranh nhỏ như ổ chim trên chót núi, trong hố sâu cũng đều có đèn điện.

Còn dưới sông, ngoài biển, những ghe thuyền câu chạy máy mô-tơ, buồm, có hai cái đèn sáng trời, coi đẹp biết chừng nào !

Ấy vậy, ban đêm, nước Nhựt-Bồn đèn chói sáng không ai bì đặng.

Chiều năm giờ, ngày 1er Septembre, tôi đến Nagasaki. Tôi lại nhà hàng ngủ tên « Hôtel du Japon ». Kiểu tây, tốt, ăn đồ tây, ngủ mỗi ngày tám đồng bạc. Sáng 2 Septembre, tôi thất kinh hồn vía, tưởng sắp nhà chết-vì đất rung, song nhẹ, không hề chi. — Lúc ấy, tôi còn nằm trên đường. Chiều hai giờ, tôi xuống tàu le Hawaii Maru cũng của hãng Osaka-Shosen-Kaisha, nên khỏi trả tiền. Qua tám giờ chạy về Hong-Kong. Khách hạng ba có gần một ngàn người Nhựt-Bồn.

Xe lửa đến Shimonoseki (下關), bộ hành phải xuống xà-lúp qua sông hết mười lăm phút đồng hồ. Khởi trả tiền. Rồi lên bờ châu-thành Motgi (門司) lên xe lửa chạy luôn xuống Nagasaki (長崎)

Ba cái châu-thành Shimonoseki, Motji và Nagasaki ở trên núi và gần biển nên giống nhau và dân mỗi châu-thành có hai trăm ngàn người. Trong Châu-thành Nagasaki, có gặp nhiều bà già răng đen. Vì xưa kia, con gái gần lấy chồng nhộm răng đen. Đời nay tục ấy đã bỏ rồi. Cách nhộm răng đen, thuở xưa không rõ rằng Nhựt-Bồn dạy hay là bắt chước người Annam?

Có nhiều người tàn-tật xin ngoài đường.

Đờn-bà mập hơn đờn-ông. — Còn việc làm nặng nề, thì đờn-ông và đờn-bà giỏi như nhau.

Ông Vacher, mấy năm trước làm quan giầy-Thép nước tại Hải-phòng (commis du câble) Bây giờ ông sáu mươi lăm tuổi (65 ans), buôn bán tại Nagasaki, ông lại làm Lãnh-sự Pha-rang-Sa nữa (Consul de Prance). Biết tiếng Annam. Người đờn-bà Nhựt-Bồn già giúp việc nhà ông cũng biết tiếng Annam (servante). Hai người đều nói tiếng An-nam với tôi. Tôi mừng quá. Tại châu-Thành có chừng mười người Pha-rang-sa mà thôi, hết cả đều làm thầy tu và Bà-Phước.

Cách mấy lúc lâu rồi, có một người An-nam làm công dưới tàu, đau nằm nhà-thương, rồi phải qua đời.

---

## HONG - KONG

---

*Ngày 6 và 7 Septembre 1929*

Ngày 6 Septembre, bảy giờ sáng tàu tới Hong-Kong. Vây từ Nagasaki chạy bốn ngày qua đây. Người An-nam thường nghe tiếng Hong-Kong lắm. Là một hòn lao núi xưa kia trọc lóc. Rồi Nước Tàu cho người An-Gơ-Lê thuê một trăm năm. Bảy giờ hạng gần hết. Châu-thành đẹp lắm và nơi vũng tàu đậu cũng vậy, có sáu trăm ngàn (600.000) các-chú ở làm ăn nên mới đặng rục rỏ như vậy, thiệt qui báu biết chừng nào.

**Nota:** Như muốn rõ thêm nhiều chuyện bên Nhật-Bồn và Trung-Huê, mời xem sách của tôi làm năm 1923.

---

## SAIGON — HUẾ

Ngày 7 Septembre, khi đúng ngọ tàu Hawaii Muru ở Hong-kong chạy. Ngày 10 Septembre, sáu giờ sáng đến Saigon. Quan sở Tân-Đảo và Thương-Chánh xuống tàu xét giấy Bát Bô và đồ vật. Tám giờ, tôi thuê ghe vô bờ châu-thành. Song ông Quan Thương - Chánh có lòng tốt mời tôi qua ngồi xa-lúp của ông mà vào Saigon. Tôi theo lời, nên phải nhớ ơn. Tuy không dùng đồ, mà tôi phải cho năm cắc bạc đặng họ khỏi phiền. Người lành dẫn người lành.

Sở mật-thăm ký tên Bát-Bô cho tôi về Huế. Ngày 13, khi bảy giờ rưỡi tối, tôi ngồi xe lửa chạy mau về Huế. Đến Nha-trang, ngày 14, khi bảy giờ sáng. Lên xe ô-tô rapide giá ba chục đồng bạc về đến Tourane khi bốn giờ sáng ngày 15. Té ra trễ hết sáu giờ, vì xe hư, đèn tắt. Lệ thường phải tới khi mười giờ đêm 14. Kỳ tháng ba 1929, tôi vào Nha-Trang cũng trễ sáu giờ.

Ngày 15, đi xe lửa về đến Huế hồi chính giờ ban mai.

Tôi lấy làm vui mừng được biết nhiều xứ, nhiều điều lạ; mạnh khỏe như thường, dọc đường không khi nào đau một phút đồng hồ. Việc nhà đều tốt cả. Con quạ biết nói chào-ông, con vượn nhảy nhót mừng. Tôi không mua vật chi đem về, vì sợ lười thời trễ nải khai báo với sở Thương-Chánh. Có mua đồ nhỏ mọn dùng dọc đường.

Tổng cộng tổn phí hết cả là hai ngàn tám trăm đồng bạc (2.800\$00.)

Kể dặm thêm: Theo đường tôi đi, chẳng hề gặp một chiếc tàu binh xứ nào chạy ngoài biển.

---

## Ý NGHĨ RIÊNG (RÉFLEXIONS.)

Nhớ kẻ làm ơn.

Khi ở dưới tàu, tôi hơi buồn, vì không biết nói tiếng ngoại quốc. Trong tủ sách của tàu nhiều sách, mà tôi không nhờ bao nhiêu, vì toàn sách chữ Nhựt-Bồn, An-gơ-lê. Tôi cứ coi sách hình (Illustrations). Có một quyển sách lớn quá khó lòng xách tên là Guide officiel 19:9 chữ An-gơ-lê. Sách coi cho biết các xứ đáng đến xem. Có Đông-Pháp, có hình bài giảng đều hay cho Saigon, Chợ-lớn, PnomPênh, Angkor, Hải-phòng, Hà-nội, Nam-định. Nhưng mà không có một lời nói, một cái hình thuộc Đại-Nam. — Tôi tức, song chẳng dám xét có nào Nhà nước không kể những đồ quý báu tại Huế, là Kinh - Đô vua ở ngự, lại với cách một trăm năm nay Huế là kinh-đô của toàn nước Annam độc-biệt. Bởi vậy, tại không hình không chữ (notice) tôi không biết lấy chi mà khoe với hai ông Du-lịch biết tiếng Pha-rang-sa rằng xứ Huế có vật quý (merveilles), khó hiểu khoản thiếu đó !

Hai ông ấy là một người nước Argentine (A-Danh-tin) tên Huguet, làm thầy thuốc riêng (privé). Ông đã đi chơi đủ vòng tròn trái đất, nên ông về nhà tại Buénos-Ayres rồi. Tôi đã kể sự ông ở tốt cùng tôi trong lúc đầu cái Nhựt-trình tôi đi đường rồi Ngày 17 juin, tôi có đến nhà ông cảm ơn nữa đặng qua ngày 18 tôi xuống đi sang xứ khác.

Ông kia tên Harold N-Saxton, là người A-Mé-ri-can ở tỉnh Nhiều-Dốt (Etat de New-york.) Ngày 24 juillet ông xuống tàu tại xứ Nhiều-ô-lê-an (New - orléans). Ông tử-tế quá. Tôi với ông làm một bọn riêng (groupe spécial), Hai người nói tiếng pha-rang-sa luôn. Ông vui lòng mà giúp đỡ tôi. Mấy nơi tàu ghé, tôi với ông đi chơi chung. Khi nào có việc cần phải tách nhau, thì ông tự-nhiên mua sách, nhựt-trình chữ Pha-Rang-Sa đem về cho tôi giải buồn Tốt như vậy ít ai bì !

Ông sáu mươi tuổi, quan hưu-tri, góa vợ, có một con trai, và một con gái mà thôi. Hai người có vợ chồng rồi. Ông đã dạo chơi trong bốn mươi tám tỉnh của nước ông, đã qua nước An-gơ-lê, nước Pha-Rang-Sa, nước A-lơ-măng nước Belgique, Hollande, Susse, Egvpte rồi. Bây giờ đi dạo vòng cầu.

Thân thể ông vừa vừa, thiết tha, lời nói bộ tịch (gestes) mặc áo quần tầm thường, ăn uống ít, không đánh cờ bạc, không hút thuốc. Đáng qni trọng ông lắm.

Tôi gởi thơ về bên Đông-Pháp không có biên lai, là có ý thử sở Nhà-Thơ có giữ sự thiết tha mà đến đến nơi chẳng.

Tôi mua tem dán nơi thơ, bỏ vào học, mà trong số mười cái, mất một.

Tôi mặc đồ An-Nam, có ý để người An-nam gặp tôi dễ nhìn. Song không khi nào thấy, trừ ra mấy nơi gặp, tôi đã kể rồi. Đi ngoài đường, người Trắng, Đen, thử nhứt con gái, con trai chạy theo coi, cười vui, hỏi thăm người nước nào. Tôi trả lời rằng người An-nam, mà họ cho là người Nhứt-Bồn, hay là Các-Chú. Trừ ra người có học thì thạo hơn.

Trong toàn-cầu đều cho tiền thưởng, người Bồi (pour-boire). Tôi quên cho, thì mấy anh Bồi dưới Tàu, trên bờ, trên xe lửa, biểu phải cho, hoặc nói miệng, hoặc viết chữ.

Nước nào đều nói tiếng An-gơ-lê cả. Vậy xin Nhà-nước Đông-Pháp dạy tiếng An-gơ-lê trong các trường học. Còn ai đã lớn rồi, cũng nên biết ít nhiều tiếng ấy, có lúc phải dùng đến. Tôi cứ bỏ theo luôn trong túi một quyển tự-vị nhỏ, tiếng An-gơ-lê và Pha-Rang-Sa. Tôi nhờ nó lắm.

Xứ Đông-Pháp bán ra ngoại quốc những vật trong rừng, núi, dưới đất, trồng-trỉa, trâu, bò, heo, gà, vịt, bầu-cầu. Đồ dẹt rồi, như vải lụa không có vì vừa đủ



dùng tại xứ. Những người nghèo nên nuôi heo, gà, vịt, bầu-câu cho nhiều mà bán qua Hong-Kong, Sanh-ga-bô là xứ gần và mau.

Cách mặc áo quần, An-nam đẹp. Đờn ông mặc theo tây cũng hay, gọn, — Đờn bà phải để tóc, đờn ông nên hớt.

Nên bãi bớt đốt pháo và giấy cúng.

Người Đông-Pháp ăn trà nhiều hạng nhứt. Sự dơ-nhớp rõ ràng. Răng đen xấu xa, Mỗi năm mấy triệu đồng bạc nhai nhò bỏ uổng. Nên bãi sự ăn trà, răng đen. Hút thuốc sạch và tiện hơn. Cây cau, giấy trà bớt lần, trồng cây khác có lợi hơn.

Rượu và Nha-phiến (opium) xin người Đông-Pháp bỏ giảm lần lần. Rồi Nhà-nước phải thôi bán bày thuế khác xứng đáng hơn. Được vậy, mấy ông Quán-Tử khỏi trách Nhà-nước bán thuốc độc.

Bên A-mê-ri-cơ uống rượu mấy ngàn năm, bây giờ cấm tuyệt dạng rồi, mười mấy năm.

Hiện bây giờ, một đôi người dám chứa cò bạc lâu làm giàu. Ngày sau, quan cho trưng thuế cò bạc, thì thuế cả nhơn-dân được nhờ. Phải mở nhà riêng cho Tây, An-nam, Trung-Huê, Chà-Và vân vân, Người lãnh trưng người làm công và người đánh đều một nước. Còn nước nào ít người mà không lãnh trưng riêng một sở được thì nên đánh chung với người nước khác. Cách ấy, khỏi trách Nhà-nước vị tình nước nào. Còn người chủ trưng, người làm công và người đánh một nước khỏi rầy lộn với nước khác.

Xin bãi xe kéo (pousse-pousse). Dùng xe ngựa xe điện thẽ.

Xin Nhà-nước lập nhà Bãg (Banques de l'Etat) hay là bảo lãnh nhà Bãg (garantir les Banques) cho thiên hạ dạng gởi bạc, Đang bây giờ ai cũng sợ các hãg Bãg lường gạt, rồi đóng cửa không trả bạc cho người gởi

Lúc này Nhà-nước nên làm ơn cho An-nam đem bạc gởi tại kho bạc nhà-nước trong mỗi tỉnh.

Người Đông-Pháp nên cho nhà-nước vay. Hoặc hùng với nhà-nước làm việc chi, hoặc hùng với các hội có nhà-nước bảo lãnh, thì khỏi sợ mất vốn nhiều.

Xin nhà-nước dạy người An-nam học đủ nghề nghiệp. Lập nhà trữ vật trời sanh (musée d'histoire naturelle).

Cho phép người An-nam đi ngoại-quốc. Họ làm lỗi đều chi họ chịu.

Mỗi nha Phủ, Huyện nên đặt giấy thép chữ (télégraphie), hoặc giấy thép nói (téléphone) thông về tỉnh các nha Phủ, Huyện nhau. Nên có một thầy Anh-phê-mê và một cô Anh-phê-mê (Infirmiers) và thuốc chữa bệnh.

Xin Quan Pha-Rang-Sa và Quan An-nam đừng thâu lễ vật gì cả.

Người Đen theo một đạo với người Trắng hoặc catholicisme, hoặc protestantisme.

Tôi đã kể người A-mê-ri-can và An-gơ-lê đãi người đen thiết tệc. Sánh, người Pha-Rang-Sa đãi người An-nam như anh em ruột. Hai bên dặng phép kết vợ chồng nhau. Được ăn, ngồi, chơi chung nhau. Quí trước con mắt. !

Vậy chúc cho hai Sắc Da biết thương nhau, chung cùng giúp nhau làm ăn, dặng giữ bền chắc công việc đã làm rồi và làm thêm việc mới cho hai nước dặng phước đời đời.

Trong lời ý nghĩ của tôi, thì có phải quấy thiên hạ đều rõ từ xưa nay. Vậy tôi phải giã giã nghĩa.



## DU MÊME AUTEUR

---

Relations de voyage en France.....	0.60
J'ai vu le Japon et la Chine en français.....	0.60
J'ai vu le Japon et la Chine en quôc-ngũr.....	0.60
De Huế à Younnamfou.....	0.40
L'Annamite de la France.....	0.35
Relations de voyage aux Temples d'Angkor .....	0.30
Aux Tombeaux Impériaux de Huế .....	0.25
La caisse d'Epargne Annamite.....	0.20
La couveuse Humaine .....	0.20
Le Cheval Annamite .....	0.20
Au pays des cultes.....	0.15
Les Montagnes de marbre de Tourane .....	0.15

